



Επιφυλλίδα

του Πανελληνίου Συλλόγου
Αλληλεγγύης Συνταξιούχων / ΔΕΗ
(ΠΑ.Σ.Α.Σ./ΔΕΗ)



Αριστοτέλους 11-15 5ος Όροφος, Αθήνα, ΤΚ 10432
Τηλέφωνο: 2105249317 - 2105232602, Φαξ: 2105249331
e-mail: pasasdeh@otenet.gr, website: www.pasas-deh.gr

Τεύχος 19^ο · ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2024

**Αγωνιστική και δημιουργική
η καινούργια χρονιά
2025**

Σε αυτό το τεύχος:

Της Σύνταξης.....	2
Ανασκόπηση και προβλήματα που φέρνει μαζί του το 2025.....	3
Παγκόσμια Συνδικαλιστική Ομοσπονδία (ΠΣΟ).....	3
Σοκ και δέος!.....	4
28 Οκτώβρη 1940.....	4
12 του Οκτώβρη 1944.....	5
Δεν είναι μοιραίο.....	6
Δελτία Τύπου: 17 Νοεμβρίου 2024 / Απεμπλοκή στην απονομή συντάξεων των ασφαλισμένων στα ΥΒΑΕ / Επικαιροποίηση στοιχείων για το μειωμένο τιμολόγιο προσωπικού/ Κινητοποίηση στο Υπουργείο Ενέργειας.....	7
Δραστηριότητα Παραρτημάτων/ Εικαστική έκθεση.....	8-9
Ποίημα / Πολιτιστική επιτροπή / Χριστουγεννιάτικες κάρτες του ΠΑ.Σ.Α.Σ./ΔΕΗ.....	10
Η ιστορία της κεραμικής.....	11
Πωλ Ελυάρ.....	12
Η σελίδα της γυναίκας: 25 Νοέμβρη: Μία ακόμη Παγκόσμια Ημέρα.....	13
Μάνος Λοΐζος.....	14
Προμελετημένο έγκλημα.....	15
Η βασιλόπιτα.....	16
Εσύ τι δώρο θα κάνεις;.....	16

Φτωχέ, σου μάραναν
κόποι και πόνοι
τη θέληση άβουλη,
πιωμένη αφιόνι!
Αν είν' ο λάκκος σου
πολύ βαθής
χρέος με τα χέρια σου
να σηκωθείς.

Κώστας Βαφούρας





ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Συναδέλφισες, συνάδελφοι,

Αφήνουμε πίσω μας μια δύσκολη χρονιά, όπου είναι σε εξέλιξη η πολεμική σύγκρουση ανάμεσα σε ΗΠΑ-ΝΑΤΟ- ΕΕ και Ρωσία με κίνδυνο επέκτασης του πολέμου, καθώς διευρύνονται τα πολεμικά μέτωπα πέρα από τα ήδη υπάρχοντα στην Ουκρανία και τη Μ. Ανατολή.

Οι αποφάσεις για τη νέα αποστολή στρατιωτικού εξοπλισμού από ΕΕ - ΗΠΑ στην Ουκρανία και η άρση των περιορισμών για χρήση όπλων μεγάλου βεληνεκού εναντίον της Ρωσίας δείχνουν ότι η σύγκρουση συνεχίζεται και θα κλιμακωθεί, ενώ άνοιξε η συζήτηση για χρήση ακόμα και πυρηνικών όπλων.

Ταυτόχρονα είναι σε πλήρη εξέλιξη η γενοκτονία του παλαιστινιακού λαού από το κράτος δολοφόνο του Ισραήλ, με την απροκάλυπτη στήριξη των ΗΠΑ και ΕΕ.

Η ισραηλινή Βουλή ενέκρινε με συντριπτική πλειοψηφία το νομοσχέδιο που απαγορεύει τη δραστηριότητα της υπηρεσίας του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες (UNRWA) στο Ισραήλ, που αφορά στην προμήθεια εμβολίων, φαρμάκων και άλλων υπηρεσιών υγείας, αλλά και στην τροφοδοσία και στην πρόσβαση σε πόσιμο νερό, καθιστώντας παράλληλα αδύνατο το έργο της στη Γάζα και στη Δυτική Όχθη. Τη χαρακτήρισε μάλιστα τρομοκρατική οργάνωση!

Η εγκληματική αυτή απόφαση έρχεται σε συνέχεια της απαράδεκτης τροπολογίας που ψήφισε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την παύση της χρηματοδότησης της UNRWA, αξιοποιώντας προσηχηματικά το αφήγημα «περί τρομοκρατίας».

Την ίδια ώρα προχωράει η μετατροπή της ΕΕ σε πολεμική οικονομία, για να προωθηθεί ο στόχος της «στρατιωτικής αυτοτέλειας» της ΕΕ και να αναβαθμιστεί ο ρόλος της στο διεθνή ανταγωνισμό. Η μετατροπή σε πολεμική οικονομία φυσικά δεν αφορά μόνο την πολεμική βιομηχανία, αλλά συνολικότερους κλάδους της οικονομίας κυρίως υποδομών με «διπλή χρήση» τόσο σε καιρό ειρήνης, όσο και σε καιρό πολέμου (λιμάνια, αεροδρόμια, οδικοί άξονες κ.α.).

Στις εξελίξεις αυτές η χώρα μας διεκδικεί πρωταγωνιστικό ρόλο στην ευρύτερη περιοχή και βαθαίνει την εμπλοκή μας με την αποστολή νέων στρατιωτικών δυνάμεων και αναβάθμιση του ρόλου των υποδομών όπως του λιμανιού της Αλεξανδρούπολης, της αμερικάνικης βάσης της Σούδας κλπ.

Όλα αυτά για τους εργαζόμενους, τους συνταξιούχους, τα φτωχά λαϊκά στρώματα, σημαίνουν ένταση της αντιλαϊκής επίθεσης, ακρίβεια, φτώχεια, καθήλωση μισθών και συντάξεων, φοροληστεία.

Η κατάθεση του προϋπολογισμού για το 2025 αποτυπώνει με αδιάψευστο τρόπο την επίθεση στα λαϊκά νοικοκυριά. Και το 2025 ο λαός θα συνεχίσει να ματώνει για τη δημιουργία πρωτογενών πλεονασμάτων για την εξυπηρέτηση του κρατικού χρέους, για τα ΝΑΤΟικά εξοπλιστικά προγράμματα και τα «πακέτα» στους επιχειρηματικούς ομίλους. Να σημειώσουμε ότι το πρωτογενές πλεόνασμα το 2025 προβλέπεται να ξεπεράσει τα 6 δισ., πάνω ακόμα κι απ' τα όσα προβλέπονταν στο Πρόγραμμα Σταθερότητας, για 5 δισ. ευρώ. Όσο για τις κοινωνικές δαπάνες - με βάση και τις νεοεισαγόμενες «οροφές δαπανών» της ΕΕ - αυτές θα παραμείνουν ουσιαστικά παγωμένες, αδυνατώντας να καλύψουν ακόμα και τον πληθωρισμό.

Την ίδια ώρα υπάρχουν και οι δημοσιονομικές παρεμβάσεις, τις οποίες η κυβέρνηση παρουσιάζει ως εκείνες που θα ανακουφίσουν τα λαϊκά στρώματα. Κάτι που δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα, αντίθετα πρόκειται είτε για ρυθμίσεις που ευνοούν τους ομίλους, είτε για μέτρα στη λογική «δίνω ένα - παίρνω πίσω τρία».

Υπεύθυνη Έκδοσης: Αγκαβανάκη Αιμιλία

Συντακτική Επιτροπή: Αγκαβανάκη Αιμιλία, Δερέμπεη Διαλεχτή, Μαστρολέων Ηλίας, Νικολάου Δημήτρης, Σταμέλλος Ηλίας, Στρούζας Γιάννης, Σώκος Γιάννης, Τσίρκας Πολύβιος

Πχ η μείωση από 1/1/2025, κατά μία ποσοστιαία μονάδα, των ασφαλιστικών εισφορών είναι μια νέα απαλλαγή των ασφαλιστικών εισφορών για τις επιχειρήσεις, ενώ για τους εργαζόμενους ανοίγει νέες τρύπες στα Ταμεία.

Η αύξηση κάτω από το 2,5% στις συντάξεις δεν θα καλύψει ούτε τον επίσημο πληθωρισμό που θα φτάσει στο 2,7%, ενώ τουλάχιστον 700.000 συνταξιούχοι, εξαιτίας της «προσωπικής διαφοράς», δεν θα δούνε καμία αύξηση, όπως δεν θα υπάρξουν αυξήσεις και στις επικουρικές συντάξεις. Την ίδια στιγμή μόνο από το χαράτσι του ΑΚΑΓΕ για το 2025 θα μας πάρουν άλλα 886 εκατ. ευρώ, όσα και φέτος.

Και ενώ η ζωή για τους συνταξιούχους, τα λαϊκά στρώματα γίνεται όλο και πιο δύσκολη, για τα ΝΑΤΟικά σχέδια που μας κάνουν στόχο των ανταγωνισμών, φορτωνόμαστε πάνω από 2 δισ. επιπλέον των όσων δίνουμε κάθε χρόνο (περίπου 7 δισ.), για να στέλνονται φρεγάτες 3.000 μίλια από τα σύνορα και όπλα στο αντιδραστικό καθεστώς Ζελένσκι.

Ο ΠΑ.Σ.Α.Σ./ΔΕΗ απέναντι σε αυτήν την κατάσταση δεν στέκεται μοιρολατρικά περιμένοντας ελεημοσύνες επιδομάτων. Μέσα από την Ομοσπονδία Συνταξιούχων ΙΚΑ και τη Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα (ΣΕΑ) των συνταξιούχων οργανώσεων διεκδικεί αποφασιστικά-μαχητικά αυξήσεις στις συντάξεις, επαναφορά της 13ης και 14ης σύνταξης, επιστροφή των κλεμμένων, κατάργηση της Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης για τον ΑΚΑΓΕ.

Στις 22/11/2024 ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα της ΣΕΑ για πανελλαδική πανσυνταξιούχική συγκέντρωση στην Αθήνα και συναντήθηκε στη μεγαλειώδη συγκέντρωση με χιλιάδες συνταξιούχους από όλη τη χώρα που ταξίδεψαν ώρες για να φτάσουν στο συλλαλητήριο και να δώσουν αγωνιστικό «παρών» στο κάλεσμα των σωματείων τους. Παρόντες ήταν και οι συνάδελφοί μας μέλη του ΠΑ.Σ.Α.Σ./ΔΕΗ από τη Θεσσαλονίκη, την Πτολεμαΐδα, την Κοζάνη, την Τρίπολη συγκροτημένα με τα πανό τους αλλά και μέλη μας από όλη την Ελλάδα. Διαδηλώσαμε με το κεφάλι ψηλά και απαιτήσαμε την ικανοποίηση των δίκαιων αιτημάτων μας.

Με τα πανό και τις σημαίες των σωματείων μας, ξεκαθαρίσαμε για μια ακόμη φορά προς την κυβέρνηση ότι δεν το βάζουμε κάτω, δεν συμβιβάζομαστε με τις άδικες περικοπές που διαιωνίζονται στις συντάξεις μας, με τα χαράτσια, την απαράδεκτη κατάσταση στις δημόσιες δομές Υγείας, την ακρίβεια, αλλά και τους κινδύνους από τους πολέμους στους οποίους η κυβέρνηση εμπλέκει τη χώρα μας.

Συναδέλφισες, συνάδελφοι,

Ο ΠΑ.Σ.Α.Σ./ΔΕΗ έδωσε επίσης βάρος στην πολιτιστική - μορφωτική δράση και στην ψυχαγωγία των συναδέλφων, με εκδρομές στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, με επισκέψεις σε εκθέσεις, σε αρχαιολογικούς χώρους, σε Μουσεία, ενώ συνεχίζονται τα μαθήματα ζωγραφικής, κεραμικής και μουσικής.

Η έκδοση αυτή συνοδεύεται με κάρτες που αποτυπώνουν έργα της Ομάδας Ζωγραφικής του ΠΑ.Σ.Α.Σ./ΔΕΗ και με ένα πορτοφόλι-μπρελόκ.

Ευχόμαστε μια δημιουργική χρονιά με υγεία και δύναμη.

Καλές Γιορτές!



Χιλιάδες συνταξιούχοι διαδήλωσαν στην Αθήνα

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΦΕΡΝΕΙ ΜΑΖΙ ΤΟΥ ΤΟ 2025

Το νέο έτος 2025 θα φέρει μαζί του πολλά προβλήματα που θα κληθούμε σαν ΠΑ.Σ.Α.Σ./ΔΕΗ, μαζί με το ταξικό συνδικαλιστικό και λαϊκό κίνημα, να αντιμετωπίσουμε.

Στο Διεθνές ορίζοντα παρατηρούμε να συνεχίζονται οι πόλεμοι στην Ουκρανία, στη Μέση Ανατολή, στην Ερυθρά θάλασσα, να συνεχίζονται οι σφαγές του άμαχου πληθυσμού στην Παλαιστίνη, από το δολοφονικό κράτος του Ισραήλ, να επικρατεί παγκόσμια μια ταραχώδης και απρόβλεπτη κατάσταση. Οι ισχυροί της Γης και το παγκόσμιο εκμεταλλευτικό σύστημα, μετά την άπληστη κερδοφορία των φαρμακευτικών βιομηχανιών (με την δικαιολογία του COVID-19) και την εκτόξευση των κερδών των καυσίμων - ηλεκτρικής ενέργειας κλπ (λόγω του πολέμου στην Ουκρανία), στρέφονται τώρα στην κερδοφορία των πολεμικών βιομηχανιών και των εξοπλισμών.

Η χώρα μας εμπλεκόμενη σ' αυτό το σύστημα και ακολουθώντας δουλοπρεπώς τις εντολές των ΗΠΑ-NATO-ΕΕ, βρίσκεται σε δυσχερή θέση. Οι πολλές βάσεις των ΗΠΑ-NATO στην χώρα μας, μπορεί να αποτελέσουν προκλητικό στόχο, αν συνεχιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία, γιατί συμμετέχουμε ενεργά και επιθετικά σ' αυτόν τον πόλεμο μέσω του NATO. Οι κυβερνώντες όμως αδιαφορούν γιατί σε περίπτωση ευρύτερης σύρραξης θα την πληρώσει ο απλός λαός και όχι οι ίδιοι, όχι τα δικά τους παιδιά και το σινάφι τους.

Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε σαν συνταξιούχοι, εργαζόμενοι και λαός θα οξυνθούν, γιατί η κυβέρνηση και όλο το αστικό σύστημα, αδιαφορούν και προσπαθούν να εξωραϊσουν

τα πραγματικά προβλήματα της λαϊκής οικογένειας. Οι όποιες αυξήσεις που είναι μηδαμινές δεν καλύπτουν τις ανάγκες που προκύπτουν από την ακρίβεια, τον πληθωρισμό, τις αυξήσεις των τιμών σε όλα τα βασικά αγαθά και προϊόντα λαϊκής κατανάλωσης. Μισθοί και συντάξεις βρίσκονται σε χαμηλότερο επίπεδο ακόμη και από την προ μνημονίων εποχή. Επίσης τα γενικότερα προβλήματα που αφορούν όλους μας, υγεία - παιδεία - στέγαση - κοινωνικές ανάγκες βρίσκονται σε διάλυση.

Όλα αυτά τα προβλήματα που θα φέρει μαζί του το νέο έτος 2025, καλούμαστε να τα αντιμετωπίσουμε, με ενότητα - συσπείρωση και αγώνες, που είναι τα μόνα όπλα που διαθέτουμε. Είμαστε όμως αισιόδοξοι, γιατί το μαχητικό συνταξιοδικό κίνημα και το ευρύτατο ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα ξέρει να αντιστέκεται, να δίνει μάχες και να κερδίζει νίκες. Σημαντικό σταθμό αποτέλεσε η μεγαλειώδης πανσυνταξιοδική - πανελλαδική συγκέντρωση στις 22 Νοέμβρη στην Αθήνα, που ανάγκασε τα αρμόδια υπουργεία να μας καλέσουν σε συναντήσεις και να ακούσουν τα προβλήματά μας.

Ο ΠΑ.Σ.Α.Σ./ΔΕΗ καλεί όλους τους συνταξιούχους να συσπειρωθούν στο μαχητικό σωματείο μας και ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ να δώσουμε τις μάχες και να κερδίσουμε ΝΙΚΕΣ. Ευχόμαστε σε όλους τους συνταξιούχους μέλη και μη μέλη μας, ΚΑΛΗ ΥΓΕΙΑ και ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ στους ίδιους και τις οικογένειές τους ΚΑΙ ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟ-ΝΙΚΗΦΟΡΟ το νέο έτος 2025.

Πολύβιος Τσίρκας
Πρόεδρος Π.Α.Σ.Α.Σ./ΔΕΗ

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ (ΠΣΟ)

Η ΠΣΟ ιδρύθηκε στις 3 Οκτώβρη 1945 στο Παρίσι και μέχρι το 1990 κυριαρχούσε στο διεθνές αγωνιστικό συνδικαλιστικό κίνημα. Η έδρα της ήταν αρχικά στο Παρίσι, αργότερα στη Βιέννη και από το 1957 μέχρι το 2005 στην Πράγα, από όπου μεταφέρθηκε στην Αθήνα που βρίσκεται μέχρι σήμερα.

Μετά τις ανατροπές του 1990-1991, η ΠΣΟ πέρασε σημαντικές δυσκολίες. Στο εσωτερικό της έγινε σκληρή διαπάλη ανάμεσα στη γραμμή των ομορτωτιστών, που ζητούσαν τη διάλυσή της, και σε συνεπείς δυνάμεις που στήριξαν τη συνέχεια και την ανασυγκρότησή της. Οι επικεφαλής των ομορτωτιστών (CGT Γαλλίας, CGIL Ιταλίας, COCO Ισπανίας) έχασαν τη μάχη αυτή και συμμάχησαν με τη διεθνή σοσιαλδημοκρατία και τις πιο αντιδραστικές δυνάμεις στο διεθνές συνδικαλιστικό κίνημα και μπήκαν μαζί με τα επίσημα αμερικανικά συνδικάτα και τα επίσημα συνδικάτα του Ισραήλ στην ITUC («Ελεύτερα Συνδικάτα»).

Η ΠΣΟ από το 2005 άρχισε μια συνεταγμένη πορεία ανασυγκρότησης. Σήμερα έχει 80 εκατομμύρια μέλη σε 120 χώρες του κόσμου. Ενισχύει την ταξική αντίληψη μέσα στο συνδικαλιστικό κίνημα και ακολουθεί μια αντιιμπεριαλιστική, αντιμονοπωλιακή γραμμή. Είναι οργάνωση διεθνιστική που καλλιεργεί τη διεθνή αλληλεγγύη και τον προλεταριακό διεθνισμό ανάμεσα στους εργάτες του κόσμου.

Η Ομοσπονδία Συνταξιούχων ΙΚΑ είναι μέλος της Διεθνούς Κλαδικής Οργάνωσης Συνταξιούχων της ΠΣΟ. Τον περασμένο Απρίλη φιλοξένησε το 3ο Συνέδριο της Διεθνούς, με βασικό αίτημα την αξιοπρεπή ζωή για τους απόμαχους της δουλειάς, στέλνοντας το μήνυμα "ο συνταξιούχος δεν είναι κόστος".

Όπως χαρακτηριστικά σημείωσε ο Κίμ Μπίξ, γενικός γραμματέας της Οργάνωσης, «Ο πλούτος για να εξασφαλιστούν οι ανάγκες των συνταξιούχων είναι πολύ περισσότερο από αρκε-

τός στον πλανήτη μας. Το πρόβλημα δεν είναι η έλλειψη πόρων, το πρόβλημα είναι ότι συσσωρεύονται από εκείνους που είναι ικανοί, ως γενοκτόνοι, να σκοτώνουν και να κλέβουν ό,τι είναι απαραίτητο για να συνεχίσουν να συσσωρεύουν πλούτο και εξουσία. Οι ιμπεριαλιστικοί πόλεμοι συνεχίζουν να μας το δείχνουν αυτό, και η Παλαιστίνη είναι το πιο αιματηρό παράδειγμα».

Στα καθήκοντα που αναλογούν στις οργανώσεις και στα σωματεία των συνταξιούχων αναφέρθηκε ο **Δήμος Κουμπούρης πρόεδρος της Διεθνούς Κλαδικής και της Ομοσπονδίας Συνταξιούχων ΙΚΑ**, σημειώνοντας την ανάγκη για πιο αποφασιστική δράση ώστε «να δυναμώσουμε παντού τις συνταξιοδικές μας οργανώσεις. Δίπλα στα συνδικάτα των εργατών, με αυτοτελή και με κοινή δράση για όλα τα προβλήματα, στη βάση των πραγματικών μας σύγχρονων αναγκών. **Δεν είμαστε συντεχνία, δεν παλεύουμε και δεν αγωνιζόμαστε μόνο για εμάς, αλλά για τα παιδιά και τα εγγόνια μας, για μια κοινωνία όπου η ανθρώπινη εργασία και ο παραγόμενος πλούτος δεν θα γίνεται εμπόρευμα για τα κέρδη των καπιταλιστών, αλλά προϊόν που θα υπηρετεί τις ανάγκες του παραγωγού του».**





ΣΟΚ ΚΑΙ ΔΕΟΣ!



Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας με τις παρακάτω πρόσφατες δηλώσεις του για τα παιδιά

ΑΜΕΑ των Ελλήνων αξιωματικών, ξεπέρασε κάθε όριο κυνισμού και ντροπής!

«Θα δημιουργήσουμε ένα σχολείο λοιπόν, που τα παιδιά των στρατιωτικών που έχουν αυτισμό, θα υποστηρίζονται. Και η δική τους δυνατότητα είναι να μπορούν να βλέπουν φωτογραφίες και να ξεχωρίζουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους... Τα συστήματά μας, χρειάζονται εκατοντάδες χιλιάδες φωτογραφίες στόχων, τα οποία θα πρέπει να τις απομνημονεύσουν... Οι καλύτεροι που μπορούν να δουν τις μικρές διαφορές, και έτσι να διδαχθεί το Drone με Τεχνητή Νοημοσύνη, είναι τα παιδιά με αυτισμό. Και το Ισραήλ έχει ειδικές μονάδες για αυτό. Εμείς λοιπόν θα παίρνουμε τα παιδιά των αξιωματικών μας, θα τα εκπαιδεύουμε και θα τους βρίσκουμε δουλειά».

Είχε το θράσος να τάξει στους αξιωματικούς, γονείς παιδιών με αναπηρία, ότι το κράτος θα φροντίσει τα παιδιά τους με αυτισμό εκπαιδεύοντάς τα στα drones, με πρότυπο το στρατό του κράτους δολοφόνου του Ισραήλ. Εκπαιδεύοντάς τα δηλαδή να σκοτώνουν άλλα παιδιά.

Σοκ και δέος!!! Δεν φτάνει ο καθημερινός «βομβαρδισμός» των τρυφερών παιδικών ψυχών με τις εικόνες από τα πεδία των μαχών, δεν φτάνει η «φθορά των συνειδήσεων» με την εικονική πραγματικότητα χρήσης όπλων των videogames, τώρα ο Υπουργός ανοίγει μπροστά τους έναν πραγματικό, αμείλικτο κόσμο συμμετοχής σε πολέμους και σφαγές.

Αυτοί που έχουν τα παιδιά σε επικίνδυνα ειδικά σχολεία, αυτοί που με την πολιτική τους στον 21ο αιώνα έχουν ρίξει το προσδόκιμο ζωής των παιδιών με αναπηρία και των χρονίως πασχόντων, αυτοί που αρνούνται να εφαρμόσουν ακόμα και τους δικούς τους νόμους περί προσλήψεων ΑΜΕΑ αφήνοντας στην ανεργία τους βαριά αναπήρους (το ποσοστό ανεργίας στα άτομα

με αυτισμό ακουμπάει το 100%), αυτοί που επιχειρήσαν πριν από δύο χρόνια να επιβάλλουν την πληρωμή στις θεραπείες των παιδιών με αναπηρία του προσωπικού των ενόπλων δυνάμεων, αυτοί που πριν λίγους μήνες επιχειρήσαν με νομοσχέδιο να καταργήσουν το αμετάθετο για το προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων που έχει άνθρωπο με αναπηρία στην οικογένειά του, αυτοί που συστηματικά μειώνουν τους εισακτέους ΑΜΕΑ στις στρατιωτικές σχολές, δείτε τί «λαμπρό μέλλον» ετοιμάζουν γι' αυτά τα παιδιά.

Το επίσημο κράτος αδιαφορεί για τις ιδιαίτερες ανάγκες των οικογενειών των στελεχών των ενόπλων δυνάμεων που έχουν παιδί ή σύζυγο με αναπηρία, κι έτσι αυτοί ουσιαστικά εξωθούνται σε παραίτηση.

Το μόνο που ενδιαφέρει το κράτος του κου Δένδια είναι να στηριχτεί η κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων και να κερδίσουν «πόντους» στον περιφερειακό και στον παγκόσμιο ανταγωνισμό των δρόμων ενέργειας και μεταφοράς εμπορευμάτων. Γι αυτό στέλνουν τις φρεγάτες στην Ερυθρά Θάλασσα αναγκάζοντας αξιωματικούς του πολεμικού ναυτικού ακόμα και σε παραίτηση. Αυτό που θέλουν είναι ο ελληνικός λαός και οι ανάπηροι όχι μόνο να θυσιάσουν τα δικαιώματά τους γι' αυτά τα συμφέροντα, αλλά να δεχτούν αγγόγυστα να σφαγιαστούν τα παιδιά τους στο διεθνές μακελειό.

Τα παιδιά με αυτισμό θέλουν αγάπη, θέλουν δομές, θέλουν κρατική μέριμνα. Μπορούν να δώσουν και αγάπη και χαρά. Θέλουν δουλειά με δικαιώματα. Κι η αγωνία των γονιών, ακόμα και των αξιωματικών, για το τί θα απογίνουν τα παιδιά τους, όταν οι ίδιοι δεν θα μπορούν πια να τα φροντίζουν, γιγαντώνεται από τις ... «εγγυήσεις» εξασφάλισης στη ζούγκλα του πολέμου που μοιράζει ο κος Δένδιας.

Όπως γιγαντώνεται και η οργή!



28 Οκτώβρη 1940

Φέτος συμπληρώνονται 84 χρόνια από την εισβολή των στρατευμάτων της φασιστικής Ιταλίας στη χώρα μας. Τα ξημερώματα της 28ης Οκτώβρη 1940. Η περίοδος που ακολούθησε σηματοδεύτηκε από την τριπλή φασιστική κατοχή, τις μεγάλες δοκιμασίες και τα βάσανα, αλλά και την ηρωική αντίσταση του λαού μας. Ο Β΄ παγκόσμιος πόλεμος

όπως και ο πρώτος, ήταν αποτέλεσμα των μεγάλων αντιθέσεων που συγκλόνιζαν το παγκόσμιο καπιταλιστικό σύστημα για τον έλεγχο των αγορών και των σφαιρών επιρροής.

Στο Β΄ παγκόσμιο πόλεμο και τα δύο ιμπεριαλιστικά μπλοκ, του Άξονα (Γερμανία-Ιταλία- Ιαπωνία-Βουλγαρία) και των ΗΠΑ-Μεγάλη Βρετανία, στόχο είχαν το ξαναμοίρασμα του κόσμου και την ανατροπή της κατάστασης που είχε διαμορφωθεί μετά τον Α΄ παγκόσμιο πόλεμο, δηλαδή την καταστροφή της ΕΣΣΔ, του πρώτου εργατικού-σοσιαλιστικού κράτους στην ιστορία.

Η ηρωική μαζική δράση των εργατικών λαϊκών δυνάμεων στην Ελλάδα κυρίως μέσα από τις γραμμές του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ, των παρτιζάνικων κινημάτων των λαών της Ευρώπης και οι θυσίες της ΕΣΣΔ και του Κόκκινου Στρατού οδήγησαν τελικά στη μεγάλη αντιφασιστική νίκη των λαών.

Σήμερα στο διεθνές ιμπεριαλιστικό σύστημα έχει ανάψει φωτιά στην Ευρώπη και στη Μέση Ανατολή, ενώ 56 συγκρούσεις είναι

ενεργές σε όλο τον πλανήτη.

Η χώρα μας εμπλέκεται σε μεγάλο βαθμό στον πόλεμο ΝΑΤΟ-Ρωσίας στην Ουκρανία αλλά και στο μακελειό στη Μέση Ανατολή, στηρίζοντας το κράτος-δολοφόνο του Ισραήλ σε βάρος του παλαιστινιακού λαού. Δεν υπάρχει «εθνικό συμφέρον» μακριά από τα σύνορά μας.

Σημαντικά συμπεράσματα βγήκαν από την ηρωική δεκαετία του 1940, που δυστυχώς δεν διδάσκονται στα σχολεία για να μαθαίνουν τα παιδιά μας. Αποδείχτηκε ότι ο λαός έχει στα χέρια του τη δύναμη και μπορεί να τα βάλει και με τους δυνατούς.

Το λαϊκό κίνημα, το εργατικό ταξικό, το αγωνιστικό συνταξιοδικό, το κίνημα Ειρήνης και το κίνημα της νεολαίας διεκδικούν και απαιτούν:

- Να κλείσουν όλες οι αμερικανονατοϊκές βάσεις που βρίσκονται σε ελληνικό έδαφος.
- Να πάψει η χώρα μας να γίνεται ορμητήριο επιθέσεων σε άλλους λαούς και στόχος πιθανών αντιποίνων.
- Να επιστρέψει η ελληνική φρεγάτα από την Ερυθρά Θάλασσα, η πυροβολαρχία ΠΑΤΡΙΟΤ και το προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων που έχουν σταλεί στη Σαουδική Αραβία. Να μην στέλνονται όπλα και τεθωρακισμένα στην Ουκρανία.
- Να εκφραστεί η αλληλεγγύη στο λαό της Παλαιστίνης και να υλοποιηθεί η ομόφωνη απόφαση της Ελληνικής Βουλής του 2015 για αναγνώριση ανεξάρτητου Παλαιστινιακού κράτους στα σύνορα του 1967.



12 του Οκτώβρη 1944, μια επέτειος που το επίσημο κράτος αγνοεί!

Πριν από ογδόντα χρόνια, στις 12 Οκτώβρη του 1944, ο λαός της πρωτεύουσας, από τις γειτονιές, τις συνοικίες, τους τόπους δουλειάς, τα σχολεία, τα υπουργεία, ξεχύθηκε στους δρόμους διψασμένος να γιορτάσει την απελευθέρωσή του από τα κατοχικά στρατεύματα, που αποχωρούσαν κάτω από τα χτυπήματα του ΕΑΜ - ΕΛΑΣ και υπό τον φόβο της αποκοπής τους στην Ελλάδα από την προέλαση του Κόκκινου Στρατού.

Στις 9.45, μαχητές του ΕΛΑΣ κατέβασαν από την Ακρόπολη τη ναζιστική σημαία, ενώ μια τεράστια λαοθάλασσα πλημμύρισε το κέντρο, με γαλανόλευκες και κόκκινες σημαίες, με τεράστια πανό του ΕΑΜ, με συνθήματα για μια νέα Ελλάδα.

«Χρόνια παλεύαμε νάρθης. Αιματοποτισμένοι οι δρόμοι μας, γεμάτα τα νεκροταφεία μας. Γκρεμισμένα τα σπίτια μας, χτικίο στα στήθη μας και κουρέλια σκεπάζουν το κορμί μας, μα κοίταξέ μας, φτερουγίζομε, λάμπομε! Η περηφάνια λάμπει σαν φωτιστόφανα στον αγωνιστών τα κούτελα. Είμαστε εμείς που νικήσαμε τη σκλαβιά! Εμείς που σπάσαμε τις αλυσίδες! Εμείς που χύσαμε το αίμα μας! Εμείς που θα σε ξαναχτίσουμε Ελλάδα Λεύτερη, Ανεξάρτητη, λαοκρατούμενη».

Ήταν η αυλαία μιας περιόδου 42 μηνών που σφραγίστηκε από πρωτόγνωρα δεινά και θυσίες για τις λαϊκές δυνάμεις, αλλά και από την ηρωική τους είσοδο στο προσκήνιο της Ιστορίας.

Σε μια εποχή που οι «σιδερόφρακτες» στρατιές του Χίτλερ θεωρούνταν αήττητες, που «όλα τάσκιαζε η φοβέρα και τα πλάκωνε η σκλαβιά», συγκροτήθηκε η Εθνική Αλληλεγγύη και σαν απόρροια των αποφάσεών της η ίδρυση του Εργατικού ΕΑΜ (Ιούλης 1941), του ΕΑΜ (Σεπτέμβρης 1941) και του ΕΛΑΣ (Φλεβάρης 1942). Στις αρχές του 1942, όταν οι πρώτοι αντάρτες του ΕΛΑΣ εμφανίστηκαν στα βουνά, δυνάμεις του ΕΑΜ στα αστικά κέντρα έδιναν τη μάχη εναντίον της πείνας. Στη διάρκεια του 1943 ο ΕΛΑΣ απελευθέρωσε εκτεταμένα εδάφη, όπου υπό την προστασία του άρχισαν να λειτουργούν λαογέννητοι θεσμοί όπως της τοπικής διοίκησης, της εκπαίδευσης και της δικαιοσύνης. Τον Μάρτη του 1943 μετά από τις πολύμορφες και αιματηρές κινητοποιήσεις του μαζικά οργανωμένου στο ΕΑΜ εργατικού - λαϊκού κινήματος ακυρώθηκε η επιστράτευση Ελλήνων εργατών, που θα μεταφέρονταν στα γερμανικά εργοστάσια. Το ίδιο συνέβη τον Ιούλη του 1943 με την προσπάθεια επέκτασης της βουλγαρικής ζώνης κατοχής στη Μακεδονία.

Έτσι και η Αθήνα δεν ελευθερώθηκε ακριβώς στις 12 Οκτωβρίου. Μήνες νωρίτερα πολλές συνοικίες της ήταν ήδη ελεύθερες με την ηρωική φρούρηση του ΕΛΑΣ. Προς το τέλος του Σεπτέμβρη, ο κύκλος των ελεύθερων περιοχών μεγάλωνε, πνίγοντας ολοένα και πιο ασφυκτικά το κέντρο της Αθήνας,

που κρατούσαν οι Γερμανοί. Ο ΕΛΑΣ ήταν παντού... Και στις παραμονές ο ΕΛΑΣ ήταν κιάλας εγκατεστημένος στο κέντρο της Αθήνας.

Δεν ήταν όμως μόνο μέρες γιορτής για τον αθηναϊκό λαό! Ήταν και μέρες μάχης, αφού οι ναζί εγκαταλείποντας την πρωτεύουσα σκόπευαν να μην αφήσουν τίποτα όρθιο. Την ίδια μέρα (12 Οκτώβρη) δινόταν η μάχη για να σωθούν η στρατιωτική αποθήκη στους Αγ. Αναργύρους (σημερινό 301 ΕΒ) και η Ραδιοφωνία, που οι Γερμανοί σχεδίαζαν να ανατινάξουν. Μια μέρα μετά, στις 13 Οκτώβρη, δόθηκε με επιτυχία από τον ΕΛΑΣ η περίφημη **Μάχη της «Ηλεκτρικής» στο Κερατσίνι**, για να σωθεί το εργοστάσιο από την ανατίναξη, αφού οι φασίστες το είχαν ζώσει με εκρηκτικά. Το εργοστάσιο της «Ηλεκτρικής» ήταν η σημαντική ενεργειακή μονάδα που τροφοδοτούσε ολόκληρο το λεκανοπέδιο. Αν καταστρεφόταν, οι ζημιές και τα θύματα θα ήταν ανυπολόγιστα. Η πρωτεύουσα μαζί και ο Πειραιάς για πολλούς μήνες θα βυθίζονταν στο σκοτάδι. Για μεγάλο διάστημα δε θα δούλευαν τα εργοστάσια, το λιμάνι θα υπολειπούντο και ο ηλ. σιδηρόδρομος όπως και τα τραμ θα παροπλίζονταν. Οι Γερμανοί αποδεκατίστηκαν, το εργοστάσιο σώθηκε!

Όμως, η χαρά των οργανωμένων και αγωνιζόμενων εργατικών - λαϊκών μαζών αποτελούσε και τον εφιάλη των εγχώριων αστικών δυνάμεων και των διεθνών συμμάχων τους.

Ενώ οι ναζί φεύγουν ηττημένοι, οι πόλεις απελευθερώνονται η μια μετά την άλλη (Καβάλα 13/9, Λάρισα 22/10, Θεσ/νίκη 30/10 κλπ), οι κατά τόπους συνεργάτες των Γερμανών, δοσίλογοι, μαυραγορίτες και λίγο μετά οι Άγγλοι συρρέουν και στρατοπεδεύουν στην Αθήνα. Ένα νέο συγκλονιστικό κεφάλαιο της λαϊκής πάλης ανοίγει, που περιλαμβάνει τον Δεκέμβρη του 1944 και τη βία, την τρομοκρατία σε βάρος των αγωνιστών της ΕΑΜικής Αντίστασης.

Ο αγώνας της ΕΑΜικής Αντίστασης μέχρι και την Απελευθέρωση διδάσκει ότι κανένας συσχετισμός δυνάμεων, όσο αρνητικός κι αν εμφανίζεται για την εργατική τάξη και τους συμμάχους της, δεν πρέπει να θεωρείται στάσιμος, αμετάβλητος και απρόσβλητος. Ένας λαός αποφασισμένος να αγωνιστεί για την επιβίωση του ίδιου και των παιδιών του συγκέντρωσε τις δυνάμεις του και μπόρεσε να γίνει φόβος και τρόμος για τα κατοχικά στρατεύματα και τους ντόπιους συνεργάτες τους, τελικά για την εγχώρια και ξένη καπιταλιστική εξουσία. Μας διδάσκει επίσης ότι η πάλη των εργατικών - λαϊκών δυνάμεων πρέπει να φτάσει έως το τέλος, έως την ανατροπή του σάπιου αυτού συστήματος, που γεννά εκμετάλλευση και ιμπεριαλιστικούς πολέμους, έως την επικράτηση του δικίου της τάξης μας.



Βαλένθια



Δεν είναι μοιραίο

Τραγικός ο μέχρι σήμερα απολογισμός από τις πλημμύρες του Οκτωβρίου στη νοτιοανατολική Ισπανία. **230 οι νεκροί, οι περισσότεροι στην περιοχή της Βαλένθια.**

Τεράστιες και οι καταστροφές σε υποδομές, σπίτια, καταστήματα, αυτοκίνητα, καλλιέργειες. Χιλιάδες οι ξεσπιτωμένοι, χωρίς ηλεκτρικό, νερό.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Βαλένθια πλημμυρίζει. Το ίδιο είχε γίνει και το 1957, με 81 νεκρούς, όταν ο όρος «κλιματική κρίση» δεν υπήρχε καν στο λεξιλόγιο των κυβερνήσεων και των διεθνών οργανισμών, ενώ και το 2019 είχαν σημειωθεί πλημμύρες μικρότερης έκτασης.

Οι επιστήμονες είχαν προβλέψει εδώ και χρόνια για το φαινόμενο των έντονων βροχοπτώσεων στην ευρύτερη περιοχή και είχαν προειδοποιήσει για τις σοβαρές συνέπειες, σε περίπτωση που δεν κατασκευάζονταν τα απαραίτητα έργα.

Οι υποδομές όμως ελάχιστα βελτιώθηκαν, ενώ η περιοχή άλλαξε με τους «γνωστούς» κανόνες της άναρχης ανάπτυξης, με την πυκνή δόμηση και τις αυθαιρεσίες.

Αλλά και στη Γερμανία, σε μία από τις πιο ανεπτυγμένες περιοχές της Ευρώπης, τον Ιούλιο του 2021, **οι νεκροί από τις πλημμύρες έφτασαν τους 184**, καθώς τα πλέον πυκνοκατοικημένα κρατίδιά της αποδείχθηκε ότι είναι ανοχύρωτα.

Η Ελλάδα από το 1980 μέχρι σήμερα έχει βρεθεί αντιμέτωπη με 70 θανατηφόρες πλημμύρες, που είχαν σαν αποτέλεσμα 190 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους. Χαρακτηριστικές οι περιπτώσεις σε Μάνδρα - Νέα Πέραμο, το 2017, με 24 νεκρούς, και στη ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλίας, το 2023, με 17 νεκρούς.

Συγκεντρωτικά σε 32 ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ 1980 και 2022, καταγράφηκαν 5.582 θάνατοι από πλημμύρες, σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος, ενώ **ένας στους οκτώ Ευρωπαίους ζει σε μια περιοχή που κινδυνεύει από πλημμύρες** και οι υποδομές ζωτικής σημασίας βρίσκονται επίσης σε περιοχές που κινδυνεύουν.

Ποια είναι η θέση της ΕΕ στο θέμα των πλημμυρών;

Για παράδειγμα στην οδηγία της «για την αξιολόγηση και τη διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας» (2007/60/ΕΚ), μεταξύ άλλων αναφέρεται πως «οι βέλτιστες πρακτικές και διαθέσι-

μες τεχνολογίες» στο ζήτημα της αντιπλημμυρικής θωράκισης, **πρέπει να επιλέγονται με βασικό όρο ότι «δεν συνεπάγονται υπερβολικό κόστος στον τομέα της διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας»!**

Το αποτέλεσμα φυσικά είναι να μη θεωρούνται «επιλέξιμα» τα έργα προστασίας από τις πλημμύρες, και να μην περιλαμβάνονται σε κανένα από τα πακέτα των ευρωενωσιακών κονδυλίων, που χρηματοδοτούν μόνο εκείνες τις υποδομές που φέρνουν κέρδη στους επιχειρηματικούς ομίλους.

Σύμφωνα λοιπόν με το δόγμα του **κόστους - οφέλους**, είναι προτιμότερο να πληρώνονται κάποια ψίχουλα στους πληγέντες από τις πλημμύρες, που θα περιορίζονται στα όρια της λεγόμενης «δημοσιονομικής πειθαρχίας», παρά να διατεθούν τα απαραίτητα κονδύλια για ουσιαστικά έργα. Υποδομές δηλαδή, με βάση τα σημερινά δεδομένα, που προσχηματικά και μόνο τα επικαλούνται ως «ακραία φαινόμενα» και «κλιματική κρίση».

Οι επιπτώσεις από τις πλημμύρες μπορούν να προβλεφθούν και να προληφθούν αρκετά νωρίτερα, με τα διαθέσιμα επιστημονικά και τεχνικά μέσα. Υπάρχουν επίσης άφθονοι υλικοί πόροι για τον πολεοδομικό σχεδιασμό και το σχεδιασμό υποδομών που δεν θα θέτουν σε κίνδυνο τον πληθυσμό. Προϋπόθεση όμως γι' αυτό είναι να τεθούν τα οικονομικά, τεχνολογικά και επιστημονικά μέσα στην υπηρεσία της πλειοψηφίας, μέσω μιας κεντρικά και επιστημονικά σχεδιασμένης οικονομίας, ικανής να κάνει ορθολογική χρήση των πόρων και να τους διαχειρίζεται με τρόπο που να είναι προς το συμφέρον της εργαζόμενης πλειοψηφίας.

Από τους λασπωμένους δρόμους της Βαλένθια ως τα πλημμυρισμένα χωριά της Θεσσαλίας η μεγαλύτερη καταστροφή είναι η εγκληματική πολιτική που κοστολογεί την ανθρώπινη ζωή!

Ούτε στην Ισπανία, ούτε στην Ελλάδα, ούτε πουθενά στον κόσμο είναι μοιραίο να χάνονται ζωές, να βουλιάζουν περιουσίες στη λάσπη και αυτό να παρουσιάζεται ως «αναπότρεπτο» εξαιτίας της κλιματικής κρίσης.

Κρίση και μάλιστα αγιάτρευτη περνάει αυτό το εκμεταλλευτικό σύστημα, και καταστροφές όπως αυτή στη Βαλένθια επιβεβαιώνουν πως είναι άμεση και ζωτική ανάγκη να δυναμώσει η πάλη για την ανατροπή του.

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

17 Νοεμβρίου 2024

51 χρόνια μετά την ηρωική εξέγερση των φοιτητών στο Πολυτεχνείο

Ο ξεσηκωμός του Πολυτεχνείου ήταν η κορύφωση της αντιδικτατορικής πάλης του λαού, που εκφραζόταν όλη την προηγούμενη περίοδο σε χώρους δουλειάς, σε γειτονίες σε σχολεία και σχολές. Ένας αγώνας που αγκαλιάστηκε από την ενεργητική συμμετοχή χιλιάδων εργατών, με απεργίες και κινητοποιήσεις, που διεκδικούσαν αύξηση στο μεροκάματο, συλλογικές συμβάσεις εργασίας, ανθρώπινο ωράριο, συνδικαλιστικές ελευθερίες.

Αυτοί οι αγώνες της νεολαίας και των εργαζομένων αποδεικνύουν ότι ακόμα και στις πιο μαύρες περιόδους (διώξεις, εξορίες, βασανισμοί, δολοφονίες), τίποτα δεν μπορεί να σταματήσει τον αποφασισμένο και οργανωμένο λαό.

Η απόδοση τιμής στους αγωνιστές του Πολυτεχνείου και σε όλους εκείνους που έδωσαν τη ζωή τους στην αντιδικτατορική δράση και στον αγώνα για εθνική ανεξαρτησία, δημοκρατία, ελευθερία και κοινωνική δικαιοσύνη, αποτελεί αυτονόητη πράξη ευθύνης για το σήμερα. **51 χρόνια μετά, το εργατικό και λαϊκό κίνημα συνεχίζει την αδιάκοπη πάλη του για την εκπλήρωση των σκοπών και των ιδανικών του.**

Συνεχίζουμε ανυποχώρητα! Όπως και τότε, έτσι και τώρα φωνάζουμε: Έξω οι βάσεις των ΗΠΑ-NATO από τη χώρα μας. Απαιτούμε εδώ και τώρα να σταματήσει η σφαγή του παλαιστινιακού λαού, να αναγνωριστεί ανεξάρτητο παλαιστινιακό κράτος και να σταματήσει η εμπλοκή της χώρας μας στους πολέμους. Να σταματήσουν άμεσα οι διώξεις σε βάρος των αξιωματικών και των στρατιωτών που αντιτίθενται στον πόλεμο.

Διεκδικούμε συντάξεις και μισθούς αξιοπρέπειας με πραγματικές αυξήσεις σαν μέτρο αντιμετώπισης της εξοντωτικής ακρίβειας. Υπερασπιζόμαστε τα κοινωνικά αγαθά της Παιδείας, της Υγείας και της Ασφάλισης.

Συμμετέχουμε μαζικά στις μεγάλες αντιμπεριαλιστικές εκδηλώσεις και κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα, δίνουμε όλες μας τις δυνάμεις για την επιτυχία της πανεργατικής απεργίας στις 20 του Νοέμβρη με το σύνθημα: **«Λεφτά για Συντάξεις, Μισθούς, Υγεία και Παιδεία. Έξω η Ελλάδα απ' του πολέμου τα σφαγεία»** καθώς και την επιτυχία της Πανσυνταξιακής Πανελλαδικής κινητοποίησης στις 22 Νοέμβρη με το σύνθημα: **«Ουσιαστικές αυξήσεις στις συντάξεις, επιστροφή των δώρων, ενσωμάτωση της προσωπικής διαφοράς, αναβάθμιση της δημόσιας υγείας, δωρεάν φάρμακα, έξω η Ελλάδα από τους πολέμους».**

Σήμερα το απόγευμα στις 5.00 μ.μ ο ΠΑ.Σ.Α.Σ./ΔΕΗ θα καταθέσει στεφάνι στο χώρο του Πολυτεχνείου. Στις 17/11/2023 συμμετέχουμε μαζικά στη μεγάλη αντιμπεριαλιστική πορεία στην αμερικάνικη Πρεσβεία με προσυγκέντρωση στις 5.00 μ.μ στη συμβολή των οδών Σταδίου και Γεωργίου Σταύρου.

Απεμπλοκή στην απονομή συντάξεων των ασφαλισμένων στα ΥΒΑΕ

Μετά τις παρεμβάσεις του ΠΑ.Σ.Α.Σ./ΔΕΗ για το θέμα των ΥΒΑΕ, που ουσιαστικά έχει σταματήσει η απονομή των υπόψη συντάξεων, δόθηκε λύση.

Στη συνάντηση που είχαμε με την προϊσταμένη της Ε' Διεύθυνσης Απονομής Συντάξεων Γήρατος και Θανάτου μας ενημέρωσε ότι, μετά το Υπόμνημα που κατέθεσε ο ΠΑ.Σ.Α.Σ./ΔΕΗ στη Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ, διευκρινίσθηκε πως η απαιτούμενη βεβαίωση για το χρόνο στα ΥΒΑΕ θα εκδίδεται από τη ΔΕΗ. Μετά από αυτή την εξέλιξη, η υπηρεσία έστειλε στη ΔΕΗ κατάσταση με τις αιτήσεις που ήταν σε εκκρεμότητα, ώστε να αποσταλούν τα απαιτούμενα στοιχεία των ασφαλισμένων στα ΥΒΑΕ και να προχωρήσει στην απονομή σύνταξης.

Παρακολουθούμε το θέμα μέχρι να δοθεί στους συναδέλφους η σύνταξή τους.

Επικαιροποίηση στοιχείων για το μειωμένο τιμολόγιο προσωπικού

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Σχετικά με την επικαιροποίηση στοιχείων για τη διατήρηση χορήγησης του Ειδικού Τιμολογίου Προσωπικού της ΔΕΗ, σας ενημερώνουμε ότι κατόπιν και των παρεμβάσεών μας, αρχές Νοεμβρίου εκδόθηκε **Οδηγία** από τη ΔΕΗ **σύμφωνα με την οποία δεν απαιτείται πλέον βεβαίωση από τον ασφαλιστικό φορέα**, αλλά η δεύτερη σελίδα του μηνιαίου εξοφλητικού, η οποία περιέχει όλα τα στοιχεία για την επικαιροποίηση.

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το θέμα να απευθύνεστε στον ΠΑ.Σ.Α.Σ./ΔΕΗ :

Αθήνα:	Αριστοτέλους 11-15	τηλ 2105249317
Θεσ/νίκη:	Εγνατίας 92	τηλ 2310556555
Πτολεμαΐδα:	Β. Σοφίας 34	τηλ 2463506507
Κοζάνη:	Πλακοπίτη 4	τηλ 2461507277
Τρίπολη:	Πετροπούλου 6	τηλ 2710234836

ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΤΑΡΤΗ 11/12 ΣΤΙΣ 10.30 ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Κυβέρνηση και διοίκηση της ΔΕΗ ΑΕ προχωράνε στο κλείσιμο σταθμών παραγωγής και ορυχείων, ξεκινώντας από την Μεγαλόπολη και τον Μελίτη. Βάζουν έτσι σε κίνδυνο την ενεργειακή ασφάλεια και επάρκεια της χώρας, απαξιώνοντας ένα φθινό εγχώριο καύσιμο, βυθίζοντας το λαό στην ενεργειακή φτώχεια.

Ταυτόχρονα, δίνουν το τελειωτικό χτύπημα στις περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας και της ευρύτερης περιοχής της Μεγαλόπολης, αφού το κλείσιμο των μονάδων και των ορυχείων θα οδηγήσει σε ακόμα μεγαλύτερο μαρασμό και ερήμωση των περιοχών αυτών.

Συμπαραστεκόμαστε στους αγώνες των εργαζομένων της ΔΕΗ και στο λαό των περιοχών αυτών για να μη σβήσουν οι λιγνιτικές μονάδες και τα Ορυχεία.

Συμμετέχουμε στην κινητοποίηση που διοργανώνουν την Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου στις 10.30 πμ στο Υπουργείο Ενέργειας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ - ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - Τ.Ε. ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ

Συγκέντρωση στις 20 Νοέμβρη,
στις 12 το μεσημέρι στην Κεντρική Πλατεία Μεγαλόπολης,
ενάντια στο κλείσιμο των ορυχείων και της 4ης Λιγνιτικής
Μονάδας

Η Επιτροπή Φορέων Μεγαλόπολης καλεί σε συγκέντρωση
διαμαρτυρίας στην Κεντρική Πλατεία Μεγαλόπολης ενάντια
στο κλείσιμο των ορυχείων και της 4ης Λιγνιτικής Μονάδας.

**«Ξεσηκωμός». Να μην κλείσουν η 4η Μονάδα και τα
Ορυχεία.**

Απαιτούμε:

- Να μην κλείσουν τα ορυχεία και η 4η Μονάδα στη Μεγαλόπολη, να μη γίνουν ιδιωτικά τα δίκτυα μεταφοράς Ενέργειας. Αντίθετα, να προσληφθεί προσωπικό στον ΑΔΜΗΕ και ΔΕΔΔΗΕ για τη συντήρηση και λειτουργία τους. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να μείνουν οι εξειδικευμένοι νέοι στη Μεγαλόπολη και να μη μεταναστεύσουν ερημώνοντας την περιοχή.
- Σταθερή και μόνιμη δουλειά όλων των εργαζόμενων στη ΔΕΗ ΑΕ. Μετατροπή των 8μηνων, εργολαβικών συμβάσεων και συμβάσεων με τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών (μπλοκάκι) σε συμβάσεις αορίστου χρόνου.
- Μέτρα υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων ειδικά στα Ορυχεία και τις λιγνιτικές μονάδες που έχουν κλείσει και έχουν εγκαταλειφθεί οι εγκαταστάσεις τους.
- Καμία άδεια για ΑΠΕ και των συνοδών έργων τους στην περιοχή. Να απορριφθούν οι αιτήσεις εγκατάστασης αιολικών, φωτοβολταϊκών πάρκων και σταθμών αποθήκευσης. Να απομακρυνθούν ανεμογεννήτριες που είναι κοντά σε χωριά.
- Η κυβέρνηση να πάρει πίσω τους αντιπεριβαλλοντικούς νόμους που δίνουν γη και ύδωρ στους επιχειρηματικούς ομίλους για την εγκατάσταση αιολικών, φωτοβολταϊκών πάρκων και σταθμών αποθήκευσης Ενέργειας.
- Να μην επιτρέψουμε να μετατρέψουν τη Μεγαλόπολη σε χαβούζα της Πελοποννήσου με τη λειτουργία σκουπιδοεργοστασίου καύσης απορριμμάτων και τη δημιουργία χώρου διαχείρισης βιομηχανικών αποβλήτων που προβλέπονται από τους σχεδιασμούς τους.
- Ρεύμα φθινό για τον λαό με δραστική μείωση και πλαφόν της τιμής του ρεύματος, με κατάργηση του «χρηματιστηρίου Ενέργειας», του «πράσινου τέλους» και των άλλων «ανταποδοτικών τελών», που επιβαρύνουν τους λογαριασμούς.
- Να μειωθεί η τιμή του αγροτικού ρεύματος και του πετρελαίου για να επιβιώσει ο αγρότης, ο κτηνοτρόφος, ο μελισσοκόμος.
- Καμία διακοπή ρεύματος σε λαϊκά νοικοκυριά - μικρούς επαγγελματίες - αγρότες σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.
- Φθνή θέρμανση και ζεστό νερό στους κατοίκους της Μεγαλόπολης.

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ



Το Παράρτημα Κεντρικής - Ανατολικής Πελοποννήσου του Πανελληνίου Συλλόγου Αλληλεγγύης Συνταξιούχων ΔΕΗ (ΠΑ.Σ.Α.Σ./ΔΕΗ), **Κ Α Τ Α Γ Γ Ε Λ Ε Ι** τη στάση της Ελληνικής Αστυνομίας και των κατασταλτικών μηχανισμών της για τη χρήση δακρυγόνων και σφαιρών κρότους λάμψης, ΔΙΑΛΥΟΝΤΑΣ μια ειρηνική πορεία των κατοίκων και των φορέων της Μεγαλόπολης στον κυκλικό κόμβο των Περιβολίων.

Δεν σεβάστηκαν ούτε την παρουσία του Μητροπολίτη Γόρτυνος και Μεγαλοπόλεως-του Δημάρχου Μεγαλόπολης-του Δημάρχου Γορτυνίας- των εκλεγμένων εκπροσώπων φορέων - σωματείων που συμμετείχαν, **ούτε ιδιαίτερα την παρουσία των μικρών παιδιών με τις οικογένειές τους που παρευρίσκοντο**, μετά την μαζική και μεγαλειώδη συγκέντρωση που πραγματοποιήθηκε σήμερα 20-11-2024, στις 12 το μεσημέρι στην κεντρική πλατεία της Μεγαλόπολης, ενάντια στο κλείσιμο των ορυχείων και της 4ης μονάδας της ΔΕΗ.

Δεν σεβάστηκαν ούτε την παρουσία του Μητροπολίτη Γόρτυνος και Μεγαλοπόλεως-του Δημάρχου Μεγαλόπολης-του Δημάρχου Γορτυνίας- των εκλεγμένων εκπροσώπων φορέων - σωματείων που συμμετείχαν, **ούτε ιδιαίτερα την παρουσία των μικρών παιδιών με τις οικογένειές τους που παρευρίσκοντο**, μετά την μαζική και μεγαλειώδη συγκέντρωση που πραγματοποιήθηκε σήμερα 20-11-2024, στις 12 το μεσημέρι στην κεντρική πλατεία της Μεγαλόπολης, ενάντια στο κλείσιμο των ορυχείων και της 4ης μονάδας της ΔΕΗ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ - ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Τ.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Η Τοπική Επιτροπή, εφαρμόζοντας το καινούριο πλαίσιο λειτουργίας της, ήδη έχει αρχίσει να πραγματοποιεί ενημερωτικές συσκέψεις με τους νεοεκλεγμένους τοπικούς συμβούλους.

Η πρώτη σύσκεψη έγινε στην Καβάλα στις 23/10/2024 όπου η συνεργασία του προεδρείου με τον εκλεγμένο σύμβουλό μας, τον Χρήστο Σπαντίδογλου, έφερε καλά αποτελέσματα. Υπήρξε συμμετοχή των συναδέλφων και έγιναν και καινούργιες εγγραφές, ενώ εξασφαλίστηκε γραφείο, όπου αφού οργανωθεί θα γίνονται οι επόμενες συσκέψεις μας, ενώ το γραφείο θα λειτουργεί όλο το χρόνο.

Στις 4/11/2024 έγινε σύσκεψη στις Σέρρες όπου η εκλεγμένη σύμβουλος μας, Στυλιανή Δημητράκη, σε συνεργασία με το σωματείο συνταξιούχων ΙΚΑ εξασφάλισε γραφείο, όπου και έγινε σύσκεψη με συμμετοχή συναδέλφων, με δημιουργικό διάλογο και έγιναν καινούργιες εγγραφές.

Μετά τις εορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς θα συνεχίσουμε με Κατερίνη, Βέροια και Έδεσσα, όπου ελπίζουμε να έχουμε επιτυχημένα αποτελέσματα.

Στις 10/10/2024 συμμετείχαμε στην κινητοποίηση της Τοπικής ΣΕΑ με θέμα την υγεία, έξω από το Ιπποκράτειο νοσοκομείο, στα πλαίσια της ημέρας των συνταξιούχων (1/10).

Η Τοπική ΣΕΑ αποφάσισε ότι η καλύτερη ανάδειξη της ημέρας αυτής θα είναι η δράση μας και η πάλη μας για ένα από τα σημα-

ντικότερα προβλήματα, κυρίως της ηλικίας μας, δηλαδή η ΥΓΕΙΑ.

Επίσης συμμετείχαμε στην πανελλήνια κάθοδο των συνταξιούχων στην Αθήνα στις 22/11/2024 στα Προπύλαια, όπου εκφράστηκε η μεγάλη αγωνιστική διάθεση των συνταξιούχων.

Το Παράρτημά μας πραγματοποίησε τριήμερη εκδρομή 29/11 έως 30/11 στην Αιδηψό με στόχο τη χαλάρωση και την ξεγνοιασιά των μελών μας. Λίγο ο καιρός πήγε να μας τα χαλάσει αλλά εμείς «δεν μασήσαμε», όπως λέει και ο λαός μας, και το αποτέλεσμα ήταν να

περάσουμε όλοι πολύ καλά.

Επίσης η Τοπική Επιτροπή έχει προγραμματίσει την παραδοσιακή κοπή της πίτας μας στις 5/1/2025, στο κέντρο ΕΝΑΣΤΡΟΣ, μεσημέρι Κυριακής για ανταλλαγή ευχών και σύσφιξη σχέσεων μεταξύ των μελών μας και φυσικά με γλέντι και πολύ χορό.

Γεμίζουμε τις μπαταρίες μας για την αγωνιστική καινούργια μας περίοδο.

ΚΑΛΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - Τ.Ε. ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ **ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΔΕΗ, ΠΑΣΑΣ-ΔΕΗ**

Βασ. Σοφίας 34, 1ος όροφος, 2463506507

ΚΑΛΕΣΜΑ για την ΑΠΕΡΓΙΑ **ΛΕΦΤΑ ΓΙΑ ΜΙΣΘΟΥΣ-ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ-ΥΓΕΙΑ-ΠΑΙΔΕΙΑ** **ΕΞΩ Η ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΟ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ ΤΑ ΣΦΑΓΕΙΑ**

Εμείς οι συνταξιούχοι βάζουμε πλάτη στην οργάνωση για την επιτυχία της απεργίας της 20ης Νοέμβρη.

Στεκόμαστε δίπλα στα παιδιά και στα εγγόνια μας που διεκδικούν ζωή με δικαιώματα, ανθρώπινα ωράρια και μισθούς που να καλύπτουν τις σύγχρονες ανάγκες.

Έχουμε κάθε λόγο να συμμετέχουμε και να στηρίζουμε την απεργία των εργαζομένων και τα αιτήματά τους για δημόσια – δωρεάν υγεία και παιδεία.

Η πάλη των εργαζομένων για υπογραφή Σ.Σ.Ε. και επιστροφή των ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύσεων είναι το ελάχιστο που μπορεί να γίνει προκειμένου να αντιμετωπιστεί το μεγάλο κύμα ακρίβειας στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης.

Όπως και για τους συνταξιούχους η επιστροφή όλων των κλεμμένων της προηγούμενης δεκαετίας και το αίτημα επιστροφής της 13ης και 14ης σύνταξης, αποτελούν αιτήματα ζωτικής σημασίας για την κάλυψη των αναγκών μας σε γιατρούς, φάρμακα, ρεύμα, θέρμανση κλπ.

Αποκαλύφθηκε πλέον ο ρόλος των άλλων συνταξιοδικών σωματείων. Ενώ ο ΠΑΣΑΣ-ΔΕΗ πάλευε επί ένα χρόνο ενάντια στις αυξήσεις της τιμής της τηλεθέρμανσης που τελικά επέβαλαν σε πλήρη συνέργεια ο δήμος, η περιφέρεια, μαζί με την κυβέρνηση και τη ΔΕΗ, τα υπόλοιπα σωματεία συνταξιούχων λειτούργησαν σαν κυβερνητικοί εταίροι μέσα από την εκκωφαντική σιωπή τους. Έτσι έκαναν και ως εργαζόμενοι, έτσι κάνουν και τώρα σαν συνταξιούχοι. Ο ρόλος τους είναι να υπονομεύουν τους αγώνες.

Με εμπιστοσύνη στη δύναμη του αγώνα και με αισιοδοξία από τις πρόσφατες μεγάλες συγκεντρώσεις για φθηνή θέρμανση **ΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 20-11-2024 ΚΑΙ ΩΡΑ 10:30 ΣΤΟ ΠΑΛΙΟ ΠΑΡΚΟ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ.**

Πτολεμαΐδα 17-11-2024

Εικαστική έκθεση

Μέλη της ομάδας ζωγραφικής του ΠΑ.Σ.Α.Σ./ΔΕΗ επισκεφθήκαμε την εικαστική έκθεση του Πανελληνίου Συλλόγου Συνταξιούχων πρώην ΔΕΚΟ-Τραπεζών. Μια έκθεση επιπέδου επαγγελματιών καλλιτεχνών.

Μπράβο στους συναδέλφους για τις εμπνεύσεις τους, την υπομονή τους και την ικανότητά τους να δίνουν ζωή στον καμβά, στο ξύλο, στο βότσαλο, πρωτότυπες συνθέσεις με τα γραμμάτισμα αλλά και υπέροχες αιογραφίες.

Ένα ακόμη μπράβο στους συναδέλφους αυτούς, γιατί βρίσκονται και παλεύουν μαζί μας στο αγωνιστικό συνταξιοδικό κίνημα. Συμπορευόμαστε και στηρίζουμε το ταξικό εργατικό κίνημα, το μέλλον των παιδιών μας και της χώρας μας.

Συνεχίζουμε... Η δικιά μας έκθεση προγραμματίζεται για την άνοιξη. Θα συναντηθούμε εκεί.



ΠΟΙΗΜΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΣΕ ΥΠΝΩΣΗ

*Η γη όλη ελέγχεται
από εγκληματίες
στα κέρδη πέρα απ' τις ζωές
βρίσκονται οι αιτίες.
Τούτο τον κόσμο που κοιτάς
με οίκτο ή με θλίψη
φταίω εγώ, μα φταις και συ
που βρίσκεται σε σήψη.
Δε φτάνει να αγανακτείς
δε φτάνει να λυπάσαι
πάλεψε να ανατραπεί
ήσυχος μην κοιμάσαι...*

D. ARMODOROS

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ του ΠΑ.Σ.Α.Σ./ΔΕΗ

Ο ΠΑ.Σ.Α.Σ./ΔΕΗ στα πλαίσια των γενικότερων δραστηριοτήτων του, εδώ και χρόνια, έχει ξεκινήσει διάφορες πολιτιστικές εκδηλώσεις στα γραφεία του Συλλόγου, όπως Κεραμική, Ζωγραφική και Μουσική με καλή συμμετοχή. Επίσης διοργανώνει σχεδόν κάθε μήνα επισκέψεις σε αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία. Προγραμματίζει και διοργανώνει εκδρομές σε Ελλάδα και Εξωτερικό (το Σεπτέμβριο έγινε μια πολύ ωραία εκδρομή στη ΣΙΚΕΛΙΑ σε δυο groups, λόγω της αυξημένης συμμετοχής των συναδέλφων).

Θέλοντας να αυξήσουμε τις δραστηριότητές μας, ετοιμαζόμαστε να ξεκινήσουμε πεζοπορικούς και ορειβατικούς περιπάτους ήπιας δυσκολίας με αρχή στις 14/12/24 στην ΠΑΡΝΗΘΑ, με στόχο να γνωρίσουμε και να έρθουμε πιο κοντά στη φύση.

Ο Σύλλογος θα συνεχίσει τους ιστορικούς περιπάτους στις γειτονιές της ΑΘΗΝΑΣ για να γνωρίσουμε την ιστορία της Πόλης μας.

Επίσης προγραμματίζουμε μέσα στην άνοιξη εκδρομή στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, καθώς και κάποιες ημερήσιες εκδρομές κοντά στην Αθήνα.

Τέλος, ο ΠΑ.Σ.Α.Σ./ΔΕΗ στην Αθήνα θα κόψει και φέτος την πίτα στις 25/1/25 στο κέντρο ΧΑΛΚΙΑΣ ΠΑΛΛΑΣ στην πλατεία ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ στο ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟ ώστε να βρεθούμε για να γλεντήσουμε και να χορέψουμε για την καινούργια ΧΡΟΝΙΑ.

Με αυτές τις σκέψεις για τις δραστηριότητες, ευχόμαστε ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ-ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ με Υγεία και Χαρά.

Αποτύπωση έργων της ομάδας ζωγραφικής του ΠΑ.Σ.Α.Σ./ΔΕΗ



Αιμιλία Αγκαβανάκη



Αντρέας Νταβαρίνος



Γεώργιος Μαλέσκος



Γιάννης Λουκάς



Γιάννης Σώκος



Θεολόγος Τσουκαλάς



Μαρία Ξενικάκη



Ράνια Μπακατσιά



Στέλλα Μαούτσα



Μάνια Παπανδρέου



Έφη Τομπρουκίδου

Η ιστορία της κεραμικής

Κεραμική είναι η διαμόρφωση του πηλού από λάσπη σε επιθυμητό σχήμα και η στερεοποίησή του με τη χρήση της φωτιάς.

Πήρε το όνομά της από τον Κέραμο, γιο του Διονύσου και της Αριάδνης, εκφραστή της γονιμότητας της γης και προστάτη των τεχνητών του πηλού και της αγγειοπλαστικής.

Η κεραμική τέχνη, δηλαδή η δημιουργία έργων που δεν αφορούν βασικές ανάγκες για επιβίωση αλλά έχουν διακοσμητικό ή συμβολικό χαρακτήρα εμφανίζεται την παλαιολιθική εποχή, 35.000 - 10.000 χρόνια πριν. Είναι τρισδιάστατες παραστάσεις γυναικείων (κυρίως) μορφών (ειδώλια), ζώων και υβριδικών μορφών. Τα περισσότερα έχουν ανακαλυφθεί στην Ευρώπη μέχρι και τη Σιβηρία και σε μεγάλο μέρος της Ασίας, (πολλά από αυτά στην Κίνα).

Κατά τη νεολιθική εποχή, 10.000 - 3.000 χρόνια πριν, όπου είναι μια περίοδος της ιστορίας κατά την οποία θεσμοθετείται σε μεγάλο βαθμό η μόνιμη εγκατάσταση, η εξημέρωση των ζώων και των φυτών αλλά και η χρήση της κεραμικής,

εμφανίζονται τα πρώτα χρηστικά κεραμικά που καλύπτουν ανάγκες τροφής και αποθήκευσης. Από την Αρχαιότερη Νεολιθική εμφανίζονται τα πρώτα θαυμαστά δείγματα κεραμικών χειροποίητων αγγείων, μονόχρωμων ή στιλβωμένων, με εγχάρκτη, εμπίεστη αλλά και γραπτή διακόσμηση. Τα καλύτερα δείγματα γραπτής διακόσμησης προέρχονται όμως από τη Μέση Νεολιθική περίοδο.

Τα νεολιθικά αγγεία ήταν χειροποίητα και ψημένα σε χαμηλή θερμοκρασία. Ο χονδροειδής πηλός είχε προσμίξεις άμμου και χαλικιών που βοηθούσαν στο να ψηθούν τα αγγεία χωρίς να σπάσουν. Η επιφάνειά τους ήταν σκουρόχρωμη και στιλβωμένη με επιμέλεια. Πολύ συχνά εμφανίζεται εγχάρκτη της επιφάνειας των αγγείων με ευθύγραμμα διακοσμητικά θέματα ή στίξεις αλλά και διακοσμητικά ανάγλυφα κουμπιά. Η ποικιλία των σχημάτων της πρώιμης και της μέσης νεολιθικής κεραμικής είναι αρκετά πλούσια και επιτρέπει την αναγνώριση τριών εξελικτικών σταδίων. Τα κυριότερα από τα σχήματα είναι τα ευρύστομα κύπελλα, μία ποικιλία από κύπελλα με στενό στόμιο και οι λεκάνες.

Παλαιολιθική Εποχή



Αφροδίτη του Χόλε Φελς
35.000 - 40.000 χρόνια πριν



Αφροδίτη του Μοραβάν
22.800 χρόνια πριν



Άσεμνη Αφροδίτη
17.000 - 14.000 χρόνια πριν

Νεολιθική Εποχή



Αγγείο με πολύχρωμο διάκοσμο
Θεσσαλία, 3.800-3.300 χρόνια πριν



Πήλινη σφραγίδα 5.800-5.300 χρόνια πριν
Η χρήση σφραγίδων δηλώνει την ύπαρξη οικονομικής και κοινωνικής οργάνωσης των νεολιθικών οικισμών



Μόνωτο κύπελλο με κερασοειδείς αποφύσεις
Υπονεολιθική περίοδος
Γύρω στα 6.000 χρόνια πριν

ΠΩΛ ΕΛΥΑΡ

..... *Μια ποίηση φωτιά*

Ο Πωλ Ελυάρ (πραγματικό όνομα Πωλ Ευγένιος Γκρεντέλ) της ποίησης, της αγάπης, του αγώνα γεννήθηκε στις 14 Δεκέμβρη του 1895 στην πόλη Σαιν-Ντενί κοντά στο Παρίσι. Σε ηλικία 17 ετών αρρώστησε από φυματίωση και νοσηλεύτηκε για δύο χρόνια σε санаторίο στην Ελβετία. Εκεί γνώρισε τη γυναίκα του Γκαλά. Το 1914 υπηρέτησε στα μέτωπα του Α' Παγκοσμίου Πολέμου, όπου έγραψε τα πρώτα του ποιήματα. Το 1918 κατά τη διάρκεια του πολέμου γεννήθηκε η κόρη του Σεσίλ και έγραψε τα «**Ποιήματα για την Ειρήνη**».

Γυρνώντας από τον πόλεμο αντάμωσε με τους Αντρέ Μπρετόν, Λουί Αραγκόν και Τριστάν Τζαρά, συμμετέχοντας αρχικά στο κίνημα του ντανταϊσμού και αργότερα του σουρεαλισμού. Υπήρξε από τους ιδρυτές της επιθεώρησης «Litterature» καθώς και της «La Revolution Surrealiste». Αποχώρησε από τις τάξεις της υπερρεαλιστικής ομάδας του Παρισιού το 1938, διατηρώντας όμως στοιχεία που εξυπηρετούσαν την ποίησή του.

Το 1926 έγραψε την «**Πρωτεύουσα του Πόνου**» και το 1927 εντάχθηκε στο Κομμουνιστικό Κόμμα Γαλλίας. Το καλοκαίρι του 1936 επισκέφτηκε την Ισπανία. Ο Ισπανικός Εμφύλιος σφράγισε για πάντα την ποίησή του. Από εκεί και πέρα ξεκαθαρίζει τη θέση του. Μέσα στη φρίκη και τη σκοτεινιά νοιώθει ότι πρέπει να ανοίξει ένα παράθυρο στο μέλλον. Πρέπει «**να διαβάζεις μια ευτυχία δίχως όρια - μες στην απλότητα των γραμμών του παρόντος**», γράφει.

Το 1937, όταν βομβαρδίζεται η Γκερνίκα (από όπου ο Πικάσο εμπνεύστηκε τον ξακουστό πίνακα), ο Ελυάρ έγραψε τη «**Νίκη**» της Γκερνίκα, εικονογραφημένη από τους Μιρό, Πικάσο, Τανγκύ, Μασσόν, όπου τα έσοδα από την πώλησή της δίνονταν για την ενίσχυση των Ισπανών Δημοκρατών.

Στα χρόνια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου ο Ελυάρ ήταν από τους πολλούς ανθρώπους της Τέχνης που συμμετείχαν ενεργά στην Αντίσταση: στα παράνομα τυπογραφεία, στις μεγάλες διαδηλώσεις, στη φωτιά της μάχης...

Το 1942 μαζί με τον Αραγκόν δημιουργούν την Εθνική Επιτροπή των Γάλλων Συγγραφέων. Καταζητούμενος από τις κατοχικές γερμανικές αρχές περνάει στην παρανομία. Εκείνα τα χρόνια εκδόθηκε και διακινήθηκε στην κατεχόμενη Γαλλία η συλλογή ποιημάτων του «**Ποίηση και Αλήθεια**». Στην «**Ελευθερία**» γράφει.

«*Και με τη δύναμη μιας λέξης*

Αρχίζω ξανά τη ζωή μου



Είμαι γεννημένος για να σε γνωρίσω

Να σε ονοματίσω Λευτεριά».

Στα δύσκολα δικά μας χρόνια, τον Δεκέμβρη του '44 έγραψε τη «**Μάχη της Αθήνας**», υμνώντας τον αγώνα του λαού.

«Λαέ βασιλιά, λαέ απελπισμένε,

δεν έχεις πια να χάσεις

παρά τη λευτεριά σου...».

Στο Μανιφέστο του για την ποίηση έγραψε:

«Υπάρχουν λέξεις που σε κάνουν να ζεις

αθώες λέξεις

η λέξη ζεστασιά κι η λέξη εμπιστοσύνη

αγάπη δικαιοσύνη κι η λέξη λευτεριά...

η λέξη αδελφός κι η λέξη σύντροφος»

Ο Ελυάρ, αν και άρρωστος (η παλιά φυματίωσή του είχε υποτροπιάσει), επισκέφθηκε στα τέλη του Μάη του 1949 το Γράμμο. Δύο εβδομάδες ακάματης καθημερινής περιήγησης παντού. Ύμνησε τον αγώνα του ΔΣΕ, με μια σειρά ποιημάτων, με γενικό τίτλο «**Ελλάδα, ρόδο του λόγου μου**».

Ακούραστος μαχητής του Παγκόσμιου Συμβουλίου Ειρήνης έφυγε από τη ζωή στις 18 Νοέμβρη του 1952.

Ο δικός μας Γ. Ρίτσος έγραψε: ο ποιητής πρέπει να πάρει τη σωστή του θέση μέσα στον κόσμο, η κοινωνική του συνείδηση να αγρυπνεί. Να διαλέξει τον δρόμο του στο σταυροδρόμι της ιστορίας. Και ο Ελυάρ διάλεξε «το στρατόπεδο της άρνησης της αδικίας», **υπενθυμίζοντας διαρκώς το όραμα της ευτυχίας του κόσμου, για να μη λαθεύουμε, να μη δειλιάζουμε, να μην οπισθοχωρούμε, να μην δεχτούμε ποτέ τον «ίσκιο», οτιδήποτε ταπεινώνει την ανθρώπινη ύπαρξη.**



Η ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ

Έργο του Α. Τάσσου "Το Κορίτσι με τα Μικρά Δέντρα" (1963)

25 Νοέμβρη: Μία ακόμη Παγκόσμια Ημέρα

Τον Δεκέμβρη του 1999 καθιερώθηκε από τον ΟΗΕ η 25η Νοέμβρη ως παγκόσμια μέρα έλλειψης της βίας κατά των γυναικών.

Τί λέει όμως η εμπειρία μέχρι τώρα, από την καθιέρωση των παγκόσμιων ημερών; Δεν φωτίζεται το κάθε θέμα που αναδεικνύεται σε όλες τις πλευρές του, θα λέγαμε μάλιστα ότι συνήθως συσκοτίζονται πλευρές που είναι σημαντικές. Προβάλλονται επιλεκτικά κάποια στοιχεία και αποκρύπτονται σοβαρές προεκτάσεις που έχουν σαν συνέπεια να υποβαθμίζεται το συγκεκριμένο θέμα στην πράξη.

Για παράδειγμα:

Στην Παγκόσμια Μέρα Μετανάστευσης (18/12) δεν καταδικάζονται οι πόλεμοι και το σύστημα της καπιταλιστικής εκμετάλλευσης που είναι οι πραγματικές αιτίες του ξεριζωμού εκατομ. ανθρώπων από τις επίσημες εξουσίες κρατών. Στην Παγκόσμια Μέρα της Μητέρας (14/5) ακούμε ωραία λόγια για το ρόλο της Μητέρας, όμως δεν παίρνονται μέτρα ώστε όλες οι μητέρες να έχουν ουσιαστική προστασία της μητρότητας με ό,τι αυτό σημαίνει για να μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της, δηλ. σταθερή δουλειά με δικαιώματα και αποκλειστικά δωρεάν δημόσιες υπηρεσίες υγείας-πρόνοιας.

Έτσι στην Παγκόσμια Μέρα εξάλειψης της βίας κατά των γυναικών προβάλλονται επιλεκτικά μόνο ορισμένες μορφές βίας κατά των γυναικών, κυρίως αυτή του άνδρα προς τη γυναίκα, στις οικογενειακές και διαπροσωπικές σχέσεις ή αναδεικνύουν τη βία άνδρα προς γυναίκα στην εργασία, ως ζήτημα ανδρικής εξουσίας.

Αυτή η τοποθέτηση προωθείται από όλα τα μέσα που διαθέτει η εξουσία, όπως η εκπαίδευση, τα έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, ενώ σε πλήθος κινηματογραφικών, θεατρικών και λογοτεχνικών έργων βλέπουμε μια επιφανειακή καταδίκη της βίας κατά των γυναικών.

Υποκριτικά είναι τα δάκρυα για τις δολοφονημένες γυναίκες, τα παιδιά και τα νεογέννητα από βομβαρδισμούς σε νοσοκομεία της Παλαιστίνης, αφού στηρίζεται με κάθε μέσο ο εμβολέας, το κράτος δολοφόνος του Ισραήλ, που εξαπολύει επιθέσεις σε κατεχόμενα εδάφη, ισοπεδώνει σπίτια, σχολεία στη Γάζα και έχει καταδικάσει στην πείνα έναν ολόκληρο λαό.

Οι χιλιάδες σκοτωμένες γυναίκες στους ιμπεριαλιστικούς πολέμους, γυναίκες και παιδιά που πεθαίνουν από πείνα, από έλλειψη φαρμάκων ή εμβολίων με ευθύνη του καπιταλιστικού ανταγωνισμού, δεν καταγράφονται ως θύματα βίας. Είναι τυχαίο ότι οι γυναίκες πρόσφυγες είναι τα πρώτα θύματα βίας βιασμών και σεξουαλικής κακοποίησης; Σύμφωνα με στοιχεία της έκθεσης της Γραμματείας Ισότητας το 25% των γυναικών που έχουν φιλοξενηθεί σε ξενώνες είναι γυναίκες πρόσφυγες και το 40% των παιδιών είναι προσφυγόπουλα.

Αναμφισβήτητη η σωματική και ψυχολογική βία, ο βιασμός, η δολοφονία γυναικών είναι φαινόμενα αποκρουστικά και καταδικαστέα. Η ατομική εγκληματικότητα όμως δεν αναπτύσσεται σε «κοινωνικό κενό». Το «δικαίιο» της σημερινής κοινωνίας πηγάζει από την ίδια τη φύση της, που εστιάζεται στην εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο, τον ανελέητο ανταγωνισμό, τον ατομισμό, τον εγωιστικό τρόπο ζωής και σκέψης που διαπερνούν και τις διαπροσωπικές και οικογενειακές σχέσεις.

Σ' αυτό το έδαφος γεννιούνται μια σειρά παθογένειες, η αλαζονεία, η υποτίμηση του άλλου, η απαξίωση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, η υποτίμηση της ίδιας της ανθρώπινης ζωής και από τα δύο φύλα. Είναι ένα πρόβλημα που η ρίζα του φτάνει πιο βαθιά στην ανισότιμη θέση της γυναίκας στην κοινωνία.

Και αυτή η ανισότιμη θέση αποκτά όλο και πιο σύγχρονες μορφές. Δεν έχει την κραυγαλέα μορφή που είχε πριν από δεκαετίες. Σήμερα βρισκόμαστε μπροστά σε μια καμουφλαρισμένη ψευδεπίγραφη ισότητα που μεγαλώνει την εκμετάλλευση των γυναικών αλλά συγχρόνως και των ανδρών για να ωφελούνται τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων.

Να σημειώσουμε τέλος, ότι μπορούμε να αντιπαλέψουμε την πολύμορφη βία και να συγκρουστούμε με όλες τις πλευρές της σύγχρονης ανισοτιμίας και καταπίεσης, ανοίγοντας το δρόμο για την ουσιαστική ισότητα των δύο φύλων.

Να διεκδικήσουμε μαζί με τα παιδιά μας μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους με αξιοπρεπείς μισθούς. Δημόσιες και δωρεάν υπηρεσίες Υγείας, Παιδείας και Πρόνοιας.

Μάνος Λοΐζος:

**«Ο δρόμος είχε τη δική του ιστορία,
μια ιστορία σύντομη
που άφησε πολύτιμη κληρονομιά».**

Ο ταλαντούχος καλλιτέχνης, ο ασυμβίβαστος άνθρωπος, ο στρατευμένος αγωνιστής που με το έργο του και τους αγώνες του πάλεψε για μια κοινωνία χωρίς εκμετάλλευση.

Το όνομά του ταυτίστηκε με τον αντιδικτατορικό αγώνα. Τη νύχτα του Πολυτεχνείου θα συλληφθεί στο σπίτι του στο Χολαργό και θα κρατηθεί 10 μέρες στην ασφάλεια.

Ο Μάνος Λοΐζος ήταν κυπριακής καταγωγής. Γεννήθηκε στις 22 Οκτώβρη 1937 σε χωριό της Λάρνακας. Η οικογένειά του μετακόμισε στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου για μια καλύτερη τύχη, όταν ο Μάνος ήταν 7 ετών.

Το 1955 ήρθε στην Αθήνα για σπουδές. Γράφτηκε στη Φαρμακευτική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών αλλά γρήγορα την εγκατέλειψε με σκοπό να φοιτήσει στην ΑΣΟΕΕ.

Το 1960 εγκατέλειψε τις σπουδές του και άρχισε να δουλεύει περιστασιακά ως γραφίστας σε διαφημιστικές εταιρείες και ως μουσικός σε μπουάτ.

Φοιτά στη σχολή ΒΑΚΑΛΟ για να σπουδάσει ζωγραφική. Το 1962 συμμετέχει στις παραστάσεις της «Ομορφης πόλης», τη μουσική επιθεώρηση του Μίκη Θεοδωράκη στο θέατρο Παρκ. Με τη δικτατορία του 1967 φεύγει στην Αγγλία, αλλά επιστρέφει τον επόμενο χρόνο.

Το 1968 κυκλοφορεί τον πρώτο του μεγάλο δίσκο με τίτλο «Σταθμός» σε στίχους Λευτέρη Παπαδόπουλου. Το 1970 ακολουθούν οι «Θαλασσογραφίες» σε στίχους επίσης του Λευτέρη Παπαδόπουλου και το 1971 γράφει τη μουσική για την ταινία «Ευδοκία» του Αλέξη Δαμιανού όπου παρουσιάζει το εκπληκτικό «Ζεϊμπέκικο της Ευδοκίας». Κυκλοφορεί επίσης ένας ακόμη προσωπικός δίσκος «Ο μέτοικος». Ακολουθεί το 1972 το «Να' χαμε τι να' χαμε». Την ίδια χρονιά δημιουργείται η Ένωση Μουσικοσυνθετών και Στιχουργών Ελλάδας (ΕΜΣΕ) όπου ο Μάνος Λοΐζος είναι ιδρυτικό μέλος. Επίκαιρα ζητήματα πάλης της εποχής ήταν η λογοκρισία και η κασσοπειρατεία. Την τριετία 1974-1977 υπήρξε ένας από τους βασικούς εκφραστές του πολιτικού τραγουδιού.

Το 1974 συνεργάζεται με την Κωστούλα Μητροπούλου και κυκλοφορεί «Τα τραγούδια του δρόμου», τραγούδια που γράφτηκαν πριν και στη διάρκεια της δικτατορίας. Σε αυτόν τον δίσκο ο Μάνος Λοΐζος ερμηνεύει 5 τραγούδια που άφησαν ιστορία: «Ο δρόμος», «Το ακορντεόν», «Ο Τσε», «Μη με ρωτάς» και «Ο μέρμηγκας».

Ο Μάνος Λοΐζος συνεργάστηκε επίσης με τον Δημήτρη Χριστοδούλου με το δίσκο «Καλημέρα ήλιε» και τον Νεγρεπόντη με «Τα νέγρικα». Το 1979 συνεργάζεται με τον Πυθαγόρα και τον Μανώλη Ρασούλη στα «Τραγούδια της Χαρούλας». Τελευταίος δίσκος είναι «Τα γράμματα στην αγαπημένη» σε στίχους



του Τούρκου ποιητή Ναζίμ Χικμέτ.

Στις 8 Ιούνη 1982 υπέστη εγκεφαλικό επεισόδιο. Τον Αύγουστο ταξίδεψε για νοσηλεία στη Μόσχα. Στις 7 Σεπτέμβρη υπέστη δεύτερο εγκεφαλικό. Έφυγε από τη ζωή 10 μέρες αργότερα στις 17 Σεπτέμβρη 1982.

Το 1985 πραγματοποιείται μεγάλη συναυλία στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας, που κυκλοφορεί σε δίσκο. Εκτός από τα τραγούδια του Μάνου Λοΐζου ακούγονται και 2 καινούργια, «Το πρωινό τσιγάρο» του Νότη Μαυρουδή και του Άλκη Αλκαίου και το «Αντίο φίλε» του Χρήστου Νικολόπουλου και του Λευτέρη Παπαδόπουλου, που αφιερώθηκαν στη μνήμη του.

Φέτος, στις 15 Οκτώβρη 2024, πραγματοποιήθηκε μεγάλη συναυλία για τον Μάνο Λοΐζο στο θέατρο Λυκαβηττού. Μέρος των εσόδων θα διατεθούν για την ανάδειξη του ιστορικού χώρου του πρώην ΕΑΤ-ΕΣΑ στο πάρκο Ελευθερίας, εκεί που βασανίστηκαν αγωνιστές και αγωνίστριες στη διάρκεια της δικτατορίας.

Τα τραγούδια του Μάνου Λοΐζου «...έχουν σαν στάμπα τη ζωή μας σημάδεψει...». Θα μας συνοδεύουν στους αγώνες μας και στις ελπίδες μας πως ο κόσμος μπορεί να γίνει καλύτερος... Και θα γίνει!



Προμελετημένο έγκλημα

Η 20ή Νοεμβρίου έχει καθιερωθεί από τα Ηνωμένα Έθνη ως η Παγκόσμια Ημέρα για τα Δικαιώματα του Παιδιού, με αφορμή την επέτειο υιοθέτησης από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, το 1989, της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού.

Όμως 35 χρόνια μετά, όχι μόνο παραμένει η τραγωδία για εκατομμύρια παιδιά, αλλά ο αριθμός των παιδιών που στερούνται τα βασικά τους δικαιώματα αυξάνει συνεχώς.

Και πώς να γίνει διαφορετικά;

Σε μια εκμεταλλευτική κοινωνία, η οποία "γεννά" διακρίσεις, φτώχεια, ανεργία, πολέμους, προσφυγιά, εμπόριο ανθρώπων, κοινωνικούς αποκλεισμούς ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και συνεχείς παραβιάσεις θεμελιωδών δικαιωμάτων των λαϊκών στρωμάτων, τα παιδιά δεν θα μπορούσαν να αποτελούν εξαίρεση.

Αντίθετα δέχονται τα μεγαλύτερα πλήγματα.

Οι αριθμοί από πρόσφατες μελέτες του ΟΗΕ, της Γιούνισεφ και της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας είναι αμείλικτοι.

- 2 εκατομμύρια παιδιά σκοτώθηκαν, 6 εκατομμύρια τραυματίστηκαν ή έμειναν ανάπηρα και 12 εκατομμύρια έγιναν πρόσφυγες, από τους πολέμους που σημειώθηκαν στον πλανήτη μόνο τα τελευταία 35 χρόνια, από τη χρονολογία δηλαδή καθιέρωσης της Παγκόσμιας Ημέρας για τα Δικαιώματα του Παιδιού
- 10 εκατομμύρια παιδιά πεθαίνουν κάθε χρόνο από ασθένειες που είναι ιάσιμες
- 250 εκατομμύρια παιδιά εργάζονται σε όλον τον κόσμο, όταν η μόνη "δουλειά" κάθε παιδιού μέχρι τα 18 του χρόνια πρέπει να είναι η μόρφωσή του
- Κάθε χρόνο τουλάχιστον 22.000 παιδιά σκοτώνονται σε εργατικά "ατυχήματα"
- 85 εκατομμύρια παιδιά δουλεύουν σε ιδιαίτερα δύσκολες και απάνθρωπες συνθήκες (ορυχεία, φυτείες, βιομηχανίες, παιδιά-σκλάβοι και οικιακοί βοηθοί)
- 73 εκατομμύρια από τα εργαζόμενα παιδιά είναι ηλικίας κάτω των 10 ετών

- 1 εκατομμύριο παιδιά παρασύρονται ή εξαναγκάζονται στην πορνεία κάθε χρόνο από το τεράστιο δίκτυο σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών, ενώ 300.000 παιδιά στρατολογούνται ή απάγονται για να υπηρετήσουν σε ένοπλες ομάδες και στρατούς

- 140 εκατομμύρια παιδιά, κυρίως κορίτσια, δεν έχουν πάει ποτέ σχολείο

- 600 εκατομμύρια παιδιά ζουν με λιγότερο από ένα δολάριο τη μέρα, με αποτέλεσμα η φτώχεια να προκαλεί μόνιμη ζημιά στο μυαλό και το κορμί τους

- 500 εκατομμύρια παιδιά δεν έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας

- 640 εκατομμύρια παιδιά δεν έχουν ικανοποιητική στέγαση, από τα οποία 300 εκατομμύρια παιδιά ζουν σε τενεκεδουπόλεις και 100 εκατομμύρια ζουν στους δρόμους, εύκολα θύματα σε κάθε μορφή εκμετάλλευσης

- 400 εκατομμύρια παιδιά δεν έχουν πρόσβαση σε ασφαλές νερό

Αν κανείς είχε την «πολυτέλεια», στις 20 Νοεμβρίου, να δώσει το λόγο στα παιδιά αυτού του κόσμου, που «γιόρταζαν» τα δικαιώματά τους, τα λόγια τους θα έφταναν «χαστούκια» στ' αυτιά μας.

Γιατί καλή είναι η θεωρία! Όταν, όμως, η πολιτική πράξη, αυτών που επεξεργάζονται τη θεωρία, τη διαψεύδει, τα ωραία λόγια απλά λειτουργούν ως άλλοθι.

Όταν κάθε χρόνο, κάθε τέτοια Παγκόσμια Μέρα για τα Δικαιώματα του Παιδιού, προκύπτουν και πάλι οι ίδιες οδυνηρές διαπιστώσεις, τότε είναι που αποκαλύπτεται πως η καταπάτηση των δικαιωμάτων των παιδιών δεν είναι παρά ένα προμελετημένο έγκλημα.

Η σκληρή πραγματικότητα δεν αλλάζει με «Παγκόσμιες Μέρες».

Αν θέλουμε να έχουμε το δικαίωμα να κοιτάμε στα μάτια τα παιδιά αυτά, πρέπει να αντιδράσουμε, να μη συμβιβαστούμε, για να αλλάξει αυτό το εκμεταλλευτικό σύστημα, που καμιά ελεύθερη συνείδηση δεν μπορεί και δεν πρέπει να δεχτεί.

Η ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑ



Αντιμέτωπος με την αρχέγονη επιθυμία του να γνωρίσει ή να καθορίσει κάτι από το μέλλον του έρχεται ο άνθρωπος την Πρωτοχρονιά, αλλά και με την επιθυμία του ο νέος χρόνος να είναι, τουλάχιστον, καλύτερος από τον προηγούμενο.

Μοιραία, λοιπόν, οι γιορτινές τελετές είναι γεμάτες συμβολισμούς (μαντέματα, ποδαρικό, γούρια, ρόδια, πέταλα, καλικάντζαροι κλπ).

Ο κυρίαρχος όμως συμβολισμός της Πρωτοχρονιάς για το χριστιανικό κόσμο είναι η μορφή του Αϊ Βασίλη για μας, ή Σάντα Κλάους για τους Αγγλοσάξονες, ή Ντιεντ Μαρόζ για τους Σλάβους. Όποια γλώσσα όμως κι αν «μιλάει» ο γλυκός γεράκος με τα πλούσια γένια, το έλκνηρο και το τσουβάλι με τα δώρα ταυτίζεται με το αίσθημα της ελπίδας που γεννά η αλλαγή του χρόνου.

Κυρίαρχη θέση στη δική μας παράδοση κατέχει και η βασιλόπιτα, στην οποία «κρύβεται» το φλουρί, που όποιος το κερδίσει θα είναι τυχερός όλο το χρόνο.

Το έθιμο αυτό φαίνεται πως είναι ένα από τα αρχαιότερα έθιμα, που διατηρούνται μέχρι σήμερα, τουλάχιστον σε επίπεδο συμβολισμού, αφού η γεύση του ή το υλικό εξαρτάται άμεσα από τον τόπο και το χρόνο. Φαίνεται λοιπόν ότι προέρχεται από τα ρωμαϊκά Σατουρνάλια, τα αφιερωμένα στον Ιανό και στην Ήρα. Ανάμεσα στα δώρα που αντάλλασαν ήταν και φρούτα, που μέσα τους είχαν νομίσματα. Η συνήθεια αυτή φαίνεται πως πέρασε στο Βυζάντιο και στο χριστιανικό κόσμο, αυτή τη φορά με τη μορφή πίτας. Οι Φράγκοι βάζανε στην πίτα ένα φασόλι ή ένα αμύγδαλο και όποιος το έβρισκε

ονομαζόταν «φασουλοβασιλιάς» ή «αμυγδοβασιλιάς», γεγονός που προσθέτει ακόμη μία ερμηνεία για την ονομασία της βασιλόπιτας.

Η δική μας χριστιανική παράδοση θέλει τη βασιλόπιτα να καθιερώνεται από τον Βασίλειο επίσκοπο της Καισάρειας (330μ.Χ. έως το 379μ.Χ.). Όταν η πόλη κινδύνευσε κάποια στιγμή να αλωθεί, ο επίσκοπος, για να γλιτώσουν, κάλεσε τους κατοίκους να καταθέσουν τις περιουσίες τους και να τις δώσουν στον εχθρό για να αφήσει ήσυχη την πόλη. Τα πλούτη μαζεύτηκαν, αλλά οι εχθροί έλυσαν την πολιορκία, χωρίς να τα πάρουν, γεγονός που ερμηνεύτηκε ως θαύμα. Κατά μια άλλη παράδοση ο επίσκοπος κέρδισε τον επιτιθέμενο αρχηγό στα χαρτιά! Ο επίσκοπος όμως είχε να λύσει μια σπαζοκεφαλιά. Έπρεπε να επιστρέψει τα τιμαλφή, χωρίς να γνωρίζει σε ποιόν ανήκει τι, και με έναν τρόπο που δε θα επέτρεπε «πονηρίες» από το ποιμνίό του. Έτσι, σκέφθηκε να φτιαχτούν μικρά ψωμιά, όσα και τα σπίτια της πόλης και μέσα να βάλουν τα κοσμήματα και τα χρυσαφικά. Με αυτό το τρόπο καθιερώθηκε η βασιλόπιτα, προς ανάμνηση της σωτηρίας της πόλης. Κατά μία άλλη εκδοχή, ανεξάρτητα από την πολιορκία, ο Μέγας Βασίλειος «εφεύρε» αυτόν τον τρόπο ελεημοσύνης προς τους φτωχούς για να μην τους προσβάλει!

Βέβαια στην Ελλάδα οι προγιαγιάδες μας το «απογειώσαν»: έφτιαχναν τις βασιλόπιτες με δυο φύλλα που τα γέμιζαν με ψημένα πέτουρα, δηλ. τυρί ανακατωμένο με λίπος και ζεστό γάλα. Στα Ιωάννινα έφτιαχναν τις πίτες με πρόβειο κρέας ή κρέας από κότα, με πολλά αυγά και βρασμένα κρεμμύδια, ενώ οι παραλλαγές αυτών των συνταγών συναντιούνται σε όλη τη Θεσσαλία και τη Μακεδονία.

Απομεινάρι παγανισμού μπορεί να θεωρηθεί το στόλισμα της βασιλόπιτας με υλικά που συμβόλιζαν το κοπάδι, τις κότες, τα αγροτικά εργαλεία, τα αμπέλια (για να «ξορκιστεί» το κακό από τα μέσα επιβίωσης), όπως και δαχτυλίδια ή σταυρούς για καλή παντρεία ή άλλα υλικά για καλή τύχη.

Καλές γιορτές!

ΕΣΥ ΤΙ ΔΩΡΟ ΘΑ ΚΑΝΕΙΣ;

Μόλις κρύωσε λίγο ο καιρός, έπεσαν τα πρωτοβρόχια και οι όποιες θύμψεις του καλοκαιριού έκαναν φτερά, αρχίσαμε να ονειρευόμαστε τις γιορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Άλλοι βέβαια με νοσταλγία και προσμονή κι άλλοι με μελαγχολία. Γιατί είναι αλήθεια ότι η λάμψη των γιορτών δεν μπορεί να κρύψει τη γκρίζα πραγματικότητα. Όμως τόχουμε ανάγκη αυτό το σύντομο διάλειμμα. Να βρούμε το χαμένο κρίκο της επαφής με τους συνανθρώπους μας και να χαρούμε τη ζεστασιά της παρέας, της συντροφικότητας, της αλληλεγγύης. Να χαρούμε τις παιδικές φωνές, τα φώτα, τα γλυκά, τα νόστιμα φαγητά. Να ανταλλάξουμε ευχές, κάρτες, δώρα. Άλλωστε, οι μεγάλες γιορτές και ιδιαίτερα αυτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς πρέπει να μας ωθήσουν σε μια ψυχική ευφορία, ώστε να μην αποπλιστούμε από τα όνειρά μας και εγκαταλείψουμε κάθε αγώνα για ένα καλύτερο μέλλον...

Ευκαιρία λοιπόν να αποτιξινωθούμε από τον ανεξέλεγκτο βούρκο της τηλεόρασης και του ψηφιακού κόσμου, που μαγαρίζουν κάθε μέρα την ψυχή μας παρουσιάζοντας τη σαπίλα του συστήματος σαν κανονικότητα!

Ευκαιρία λοιπόν να αντισταθούμε και να προσθέσουμε στη ζωή μας μια καλή θεατρική παράσταση, ένα καλό βιβλίο. Τί ποιο αξιοπρεπές και πολύτιμο δώρο από το βιβλίο!

Το καλό βιβλίο είναι πνευματική ανάσα και ανάταση. Μας ψυχαγωγεί, μας ηρεμεί, διώχνει το άγχος. Είναι αντίσταση στη φθορά. Είναι πηγή που μορφώνει, τρέφει και καλλιεργεί, που αφυπνίζει και ενδυναμώνει τη δημιουργική και κριτική σκέψη. Συμβάλλει στην πνευματική μας εγρήγορση, αυξάνει την ικανότητα εστίασης και (κυρίως για την ηλικία μας) βελτιώνει τη μνήμη μας. Είναι η "χειροπιαστή" ελπίδα μας.